



Allereerst de beste wensen voor 2025 voor iedereen! Wat hebben we een mooie periode achter de rug. We hebben ons in de adventtijd voorbereid op kerst. We maakten engeltjes en kerstkaarten en deelden die uit aan mensen die in de decembermaand wel iets extra's konden gebruiken. Elke week werd er een kaarsje op de adventskrans extra aangestoken tot het kerstavond werd. Met de kinderadventskrans en lantaarntjes brachten jullie het licht bij de kerststal aan het begin van de kerstavondviering. Samen vierden we de geboorte van Jezus. Wat een mooi feest was het!

En nu is het nieuwe jaar begonnen. Ook in 2025 hebben we weer leuke activiteiten voor jullie. We hopen jullie allemaal binnenkort weer te zien!

Kinderwoorddienst aanstaande zondag



Zondag 12 januari om 11.00 uur is er weer kinderwoorddienst. We lezen een mooi verhaal over hoe Jezus gedoopt wordt. Weten jullie welke symbolen er allemaal bij het dopen horen en wat deze betekenen? Misschien weet je nog hoe het ging toen je gedoopt werd of ben je wel eens bij de doop van een baby geweest. Het zou leuk zijn als jullie jullie eigen belevenissen komen vertellen. Natuurlijk maken we ook samen weer iets dat bij het verhaal past. Wat zou er gebeuren als je wol, water en zeep neemt? Komen jullie allemaal weer meedoen?



Alvast voor de kalender: kinderwoorddiensten schooljaar 2024-2025

Ook dit schooljaar hebben we weer veel leuke kinderwoorddiensten voor jullie gepland! Zet de data maar vast op de kalender:

| | |
|------------|---|
| 12 januari | kinderwoorddienst Doop van de Heer |
| 9 februari | kinderwoorddienst Een wonderlijke roeping |
| 16 maart | kinderwoorddienst Veertigdagentijd |
| 30 maart | kinderwoorddienst Veertigdagentijd |
| 13 april | kinderwoorddienst Palmpasen |
| 18 mei | kinderwoorddienst |
| 22 juni | kinderwoorddienst Sacramentszondag |

Natuurlijk zullen er ook weer verschillende kinderactiviteiten zijn, zoals Willibrordkoek maken en Palmpasen versieren. Jullie horen hier meer over in het nieuwe schooljaar.

Carnaval en Veertigdagentijd



2 maart begint Carnaval, jouw kiel kan uit de kast en we vieren feest. Na Carnaval begint de vastentijd of veertigdagentijd. In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op het feest van Pasen. Pasen is het belangrijkste feest in de kerk: Jezus, de zoon van God, is niet dood, maar leeft! 40 dagen hebben we om ons voor te bereiden. In de veertigdagentijd geven we God weer een belangrijke plaats in ons leven. We denken na over de dingen die we belangrijk vinden in het leven en proberen te leven zoals Jezus dat voordeed. De een doet dat door minder te snoepen, de ander door iemand anders extra te helpen en weer een ander zet zich in voor een project in de derde wereld zoals de vastenactie. Wij gaan samen met jullie bedenken hoe we hier ook aan mee kunnen doen.

Op zondag 16 maart en 30 maart om 11.00 is er kinderwoorddienst en lezen we een mooi verhaal, praten we over wat de veertigdagentijd voor ons betekent en knutselen we iets daarbij.

Vormsel 2025.



In januari begint de voorbereiding op het Vormsel. De informatieavonden zijn inmiddels geweest. Aanmelden is nog net mogelijk. Doe het graag zo snel mogelijk, dan wordt het programma van bijeenkomsten en activiteiten gemaild. Aanmelden kan via de website www.parochemaria.nl.

Voor vragen of meer informatie kun je mailen naar pastoraal werker Johanneke Bosman (pastoraalwerker@parochiemaria.nl). De Vormseldatum is al bekend: Pinksterzaterdag, 7 juni om 19.00 uur. Vormheer is onze bisschop mgr. De Korte.

Website Mariaparochie en Facebook

De Mariaparochie heeft een website waar je veel informatie kunt vinden: www.parochemaria.nl

Ook aanmelden voor eerste Communie en Vormsel kan via deze website.

Wisten jullie al dat de Willibrordkerk ook op Facebook te vinden is? Je vindt het hier:

[https://www.facebook.com/Willibrordkerk Maaspoot 's-Hertogenbosch](https://www.facebook.com/WillibrordkerkMaaspoot's-Hertogenbosch)

de kinderwerkgroep van de Willibrordkerk