

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen

Ja, je hebt het goed gezien: deze Kidsflits valt in een nieuwe jaargang. We zijn met deze editie overgegaan van de 13^e naar de 14^e jaargang. Dat lijkt misschien een vreemd moment, zo midden in de herfst, maar niets is minder waar: op 1 december, de 1^e zondag van Advent, begint een nieuw kerkelijk jaar. De uitgaven van de Kidsflits lopen hierin mee. Benieuwd hoe dit precies zit? In het artikel hieronder lees je meer over de kerkelijke kalender. Een nieuw jaar betekent ook een nieuw begin. Nu de deuren van de Laurentiuskerk hebben moeten sluiten, hopen we op een mooie nieuwe start voor onze parochie en gaan we samen verder in de Lambertuskerk. De misdienaars van beide kerken hebben hier alvast een begin mee gemaakt, tijdens een geslaagd misdienaarsuitje op 17 november (zie op blz. 3). Veel leesplezier en een mooie Advent gewenst!

De kalender van de kerk Op naar een nieuw jaar!

Wist je dat er een nieuw jaar op het punt staat te beginnen? En al sneller dan je denkt: over ruim een week,, op zondag 1 december, is het zover! Een vergissing? Nee hoor! Alhoewel 2025 inderdaad nog even op zich laat wachten, begint in de kerk het nieuwe jaar al op de eerste zondag van Advent. Hoe dat zit, lees je hieronder.



Het allereerste begin

Tijdens het kerkelijk jaar vieren we het leven van Jezus: van zijn geboorte tot aan zijn verrijzenis, en de komst van de Heilige Geest met Pinksteren. Alle belangrijke gebeurtenissen komen in één jaar voorbij en worden elk nieuw jaar weer opnieuw gevierd. Waarbij we elk jaar beginnen bij het allereerste begin: de periode waarin we uitkijken naar de komst van een heel bijzonder kind, de adventstijd.

Van Advent tot Christus Koning

Het kerkelijk jaar noemen we ook wel: het liturgisch jaar. Het jaar in de kerk kent net als een gewoon kalenderjaar 365 dagen. Het duurt dus alleen niet van 1 januari tot en met 31 december maar het begint op de eerste zondag van Advent en eindigt op de zondag ervoor: op de feestdag van Christus Koning. Om het wat makkelijker te maken, heeft de kerk een eigen kalender. Kijk maar eens op het plaatje hierboven. Dan zie je dat de kalender bestaat uit een cirkel met verschillende vakken. Elk vak staat voor een bepaalde tijd, zoals de adventtijd en de kersttijd. Misschien valt je al op dat er maar vier kleuren gebruikt worden om deze in te kleuren?

Wit, paars, rood en groen

In de kerkelijke kalender worden alleen de kleuren groen, wit, rood en paars gebruikt. Zo zie je dat Advent en de 40-dagentijd paars gekleurd zijn (met een streepje roze middenin) en de kerst- en de paastijd wit. Een groot gedeelte van de kalender is groen. Die kleuren zijn niet toevallig zo gekozen. Elke kleur heeft haar eigen betekenis en past daarmee bij het feest dat we vieren. Paars is de kleur van inkeer, vasten en boete.

(vervolg op pagina 2)

MAANDKALENDER

Lambertuskerk/Parochiecentrum

Zondag 1 december

- 9.00 uur Knutselen Advent
- 10.30 uur Gezinsviering

Dinsdag 24 december/Kerstavond

- 16.00 uur Peuter/kleuterviering
- 17.30 uur Woord- en gebedsviering voor gezinnen 6-12 jaar

Woensdag 26 december/2^e Kerstdag

- 10.30 uur Gezinsviering
- Voorafgaand Kerstontbijt
- Meer info in de Kidsflits van december

Overige activiteiten

Donderdag 12 december

- Schoolkerstvieringen met Marcel & Lydia in de Lambertuskerk om 9.00, 10.15, 11.30 en 12.45 uur. Van harte welkom!

Vrijdag 20 december

- 17.30 uur – 20.30 uur Perron-3
- Start Kerstwandeling

JAARKALENDER

Gezinsvieringen

- Zondag 2 februari
- Zondag 2 maart (Carnaval)



(vervolg van pagina 1)

Rood wordt gebruikt op dagen rond het lijden van Jezus en voor het vuur van de Heilige Geest. Wit is de kleur van feest en vreugde. Groen is de kleur die we gebruiken als geen andere kleur gebruikt wordt. De kleuren gebruiken we natuurlijk niet alleen op de kalender! Je ziet ze ook terug in de kerk: let de volgende keer maar eens op de kleding van de priester en op de versiering van de kerk (bijvoorbeeld de adventskrans). Zie jij de kleur van het feest dat we vieren terug?



Ieder jaar een ander evangelie

Als je ieder jaar in de kerk dezelfde feesten viert, krijg je ook ieder jaar dezelfde lezingen, denk je. Maar dat is niet zo. Na de wereldwijde kerkvergadering in 1965, het Tweede Vaticaans Concilie genoemd, werd een nieuw rooster voor de lezingen uit het Evangelie op de zondagen opgesteld. Men onderscheidde voortaan A-, B- en C-jaren. In het A-jaar wordt er vooral gelezen uit het Mattheüs-evangelie, in het B-jaar uit het Marcus-evangelie en in een C-jaar uit het Lucas-evangelie. Het evangelie van Johannes is verdeeld over de drie jaren en wordt af en toe tussendoor gelezen. Vóór het Concilie werd slechts een beperkt deel van het Evangelie gelezen. Best fijn dus, die afwisseling! Op 1 december, de eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar, gaan we beginnen met het Lucas-evangelie: met het jaar C.



Eerste adventszondag

Zoals je hebt kunnen lezen, start het nieuwe kerkelijk jaar op de eerste zondag van de Advent. Eenvoudig gerekend begint de Advent vier zondagen voor Kerstmis, altijd op de zondag die valt tussen 27 november en 3 december. De Advent eindigt op 24 december bij het avondgebed. Hierdoor is de lengte van de adventsperiode verschillend, maar telt wel altijd vier zondagen. In de adventstijd kijken christenen uit naar Kerstmis. Het is een tijd van wachten, verwachten en voorbereiden op de komst van Jezus. Een tijd van bezinning. Elke zondag steken we één kaarsje meer aan als symbool van het licht dat Jezus ons zal brengen. Zo branden er tegen Kerstmis vier kaarsen op onze adventskrans.



Tip: Wil je meer lezen over de kalender van de kerk of over de feestdagen?

Kijk dan bijvoorbeeld eens op de website van samueladvies.nl en van weetwatjeviert.nl

Vorbereiden op Kerstmis

Adventsversiering maken op 1 december

Nog heel even wachten en dan komt Sinterklaas weer op bezoek! Spannend hè? "Vol verwachting klopt ons hart" zingen we in een Sinterklaasliedje. Maar ook al moet pakjesavond nog komen, op 1 december begint nog een andere periode van verwachting: de adventstijd. In deze tijd bereiden we ons voor op de komst van Jezus met Kerstmis. Daar hoort een adventsversiering bij met vier kaarsjes (op batterijen) die we graag met jullie willen gaan maken. Er mag dan iedere zondag één kaarsje extra aan. Zo komt Kerstmis steeds dichterbij.



Ben je 5 jaar of ouder en wil je ook een mooie adventsversiering knutselen voor thuis? Kom dan op zondag 1 december om 09.00 uur met je ouders naar het parochiecentrum, dan gaan we aan de slag. Natuurlijk is er voor jullie limonade met wat lekkers en voor je papa en/of mama is er koffie of thee. Na afloop, om 10.30 uur, ben je van harte welkom bij de gezinsviering in de Lambertuskerk.



Aanmelden

Kom je ook knutselen? Geef je dan uiterlijk donderdag 28 november op via kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl dan zorgen wij dat er genoeg materiaal aanwezig is. Kosten per kind zijn € 3,00. Voor de communicanten is dit onderdeel van hun voorbereiding en geldt de bijdrage niet. Ook communicanten en evt. broertjes/zusjes graag aanmelden via het genoemde mailadres.

Tot ziens op 1 december!

Het knutselwerkje van vorig jaar: een adventskrans

Misdienaarsuitje

Kennismaken, afscheid en gezelligheid

Het werd de hoogste tijd: een uitje voor alle misdienaars van de Lambertus- en de Laurentiuskerk. Dat was inmiddels al zo'n 7 jaar geleden! En nu, met de sluiting van de Laurentiuskerk, een mooie manier om elkaar te leren kennen en samen verder te gaan!

Zondag 17 november was het zover en verzamelde vrijwel de hele groep zich in het parochiecentrum. Daar werd kennis gemaakt en een spel gedaan met vragen over de kerk. Nina ontpopte zich als de nieuwe Linda de Mol terwijl de rest stress had om de vragen snel te beantwoorden zodat de tulp niet bij hen uit de doos schoot! Na het eten van frietjes schoven ook Stephanie en Nicole aan en vertrok de hele groep voor een potje bowlen naar de Maaspoort. Dat was een gezellige bezigheid waar Stephanie en Brent talent voor bleken te hebben. Brent gooide afwisselend bijna geen punten en dan weer een strike. Bijzondere manier om toch bovenaan te staan! Helaas gaat dit bowlingtoptalent de misdienaarsgroep verlaten, evenals Nina. Andere invulling van de tijd lonkt. Charlotte twijfelt nog. Wellicht blijft ze toch aangehaakt. Het was in ieder geval een gezellige middag/avond!



BOEK IN DE SCHIJNWERPERS

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet te worden.... Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen over de Bijbel en het geloof.

Adventgesprekskaarten

Elk van deze 24 kaarten brengt je iets dichterbij Kerstmis! Lees de titel van de kaart en het verhaal in de Bijbel. Praat samen over wat je gelezen hebt. Op elke kaart staan 2 vragen: een voor kinderen van 4 - 6 jaar, en een voor kinderen van 7 - 11 jaar. Doe dan samen de activiteit van de kaart: van bloemen weggeven tot kerstliedjes zingen.

Prijs: €12,95
Verkrijgbaar bij:
dewonderwolk.nl



Adventskalender

Tel af naar Kerstmis met deze mooie adventskalender die speciaal gericht is op kinderen van 3 - 6 jaar. Maak vanaf 1 december samen elke dag een luikje open en ontdek een nieuw plaatje. SamuelAdvies geeft bij elk plaatje een kort, bijpassend voorleestekstje. Zo ga je samen op weg naar de geboorte van Jezus.

Tip: zet de kalender voor een lichtbron om de plaatjes extra mooi te zien.

Prijs: €5,95
Verkrijgbaar bij:
samueladvies.nl



De grote lees- en zoekbijbel (door: Charlotte Thoree)

Blijf uren speuren en ontdekken in deze kinderbijbel vol mooie verhalen en grote zoekplaten. Met 38 bekende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament en 24 grote, gedetailleerde zoekplaten die uitnodigen tot uren speuren en ontdekken. Zo beleven de kinderen de verhalen steeds weer opnieuw.
Voor kinderen van 4 jaar en ouder.

Prijs: €24,95 | Aantal pagina's: 128
Verkrijgbaar bij: kokboekencentrum.nl (Tip: kijk hier ook voor een inkijkexemplaar)
Verschijningsdatum: oktober 2024



Vormselvoorbereiding van start Aanmelden kan nog!



Ga je mee op weg naar het vormsel? Het vormsel is, naast de doop en de communie, één van de drie sacramenten waarmee je in de katholieke kerk wordt opgenomen. Het is een voltooiing van je doop.

Binnenkort gaat er weer een nieuwe groep van start met de voorbereidingen op het vormsel.

Op 15 en 19 november hebben de informatie-avonden hiervoor plaatsgevonden.

Heb je deze gemist en zou je je graag alsnog willen laten informeren over het vormsel en het voorbereidingstraject om te kijken of het iets voor jou is? Of wil je je aanmelden? Dat kan nog!

Voor vragen of meer informatie kun je [mailen naar](mailto:parochiemaria.nl/vormsel) pastoraal werker Johanneke Bosman of kijk op parochiemaria.nl/vormsel



Wist je dat...?

- er op 18 oktober wereldwijd kinderen opgeroepen werden om de **rozenkrans mee te bidden voor vrede** (zie: kinderenbiddenvoorkinderen en scroll iets naar beneden)
- er uit 150 landen meer dan **1.2 miljoen** kinderen meegebeden hebben (veel hè!)
- paus Franciscus alle kinderen heeft bedankt voor hun gebeden!
- je op de website kinderenbiddenvoorkinderen een **online adventskalender** vindt
- er vanaf 27 november elke dag een vakje opengaat met daarin telkens een nieuwe verrassing: een luisterverhaal, liedje of knutselwerkje
- er op 2 november een Katholieke Jongerendag (KJD) was en hier 550 jongeren tussen de 16 – 30 jaar aan meededen?
- op deze **dag een nieuwe app voor jongeren** gelanceerd werd: **KathoLink**
- je via deze app eenvoudig alle activiteiten en evenementen voor jongeren kunt vinden. Lees er meer over op rkkerk.nl/jongkatholiek
- je van 17 dec t/m 5 jan weer naar **Museumpark Orientalis** kunt gaan voor het **Feest van Licht**
- de **mooiste kerststal van Nederland** van 12 dec t/m 12 jan in het **Catharijneconvent** bewonderd kan worden.
- er geprobeerd wordt de gehele **inventaris van de Laurentiuskerk** her te bestemmen
- er in eerste instantie gekeken is naar de Lambertuskerk, de overige kerken van de Mariaparochie en tot slot het bisdom
- er nog spullen over zullen blijven zoals **(kinder)boeken**, iconen, lampen, **speelgoed**, keukeninventaris, bloempotten, kastjes etc.
- deze spullen op zaterdag 23 november via een **open-deurmiddag** voor parochianen beschikbaar zijn (gratis of tegen een kleine vergoeding)
- De Laurentiuskerk hiervoor nog eenmaal haar deuren opent van **13.00 – 15.00 uur**



Fotoboek 52 jaar Laurentiuskerk nog te bestellen!

Bij het afscheid van de Laurentiuskerk is een fotoboek gemaakt van 52 jaar Laurentiuskerk. Het lag na afloop van de laatste viering ter inzage en kon ook besteld worden. Wie dit is ontgaan, of wie nog graag een exemplaar wil bestellen: [stuur even een mailtje](mailto:parochiemaria.nl). Het fotoboek kost € 35,-



Jeugdmiddag terug van weggeweest Heerlijke middag op 6 oktober

De laatste jeugdmiddag dateerde inmiddels van oktober 2019, vóór corona dus. Vorig jaar wilden we een weekend proberen maar daar bleek niet zoveel animo voor dus dit jaar zijn we in de herkansing gegaan met opnieuw een jeugdmiddag en dat was zeer geslaagd!

Het scoutinggebouw van de scouting in Sint-Michielsgestel was ons honk voor die middag. Na twee kennismakingsspellen werden lange stokken en het brooddeeg tevoorschijn gehaald en kon het grote bakken beginnen. Dat viel nog niet mee, je moest goed blijven draaien boven het kampvuur, maar het resultaat was lekker, zeker met een knakworstje en saus erin.



Oudhollandse spelen

In een heerlijk herfstzonnetje werden vervolgens oudhollandse spelen gedaan.

Dat 'oude' was zeer duidelijk want er waren niet veel kinderen die het steltlopen en touwtje springen goed onder de knie hadden. De uitdaging was des te groter en het animo zéér groot! Het spijkerslaan ging nog best goed maar een diabolo laten draaien of er mee omhoog gooien viel nog niet mee, leuk was het wel! Na de spelletjes konden er 'glas-in-lood-ramen' met heiligen geknutseld worden. Eerst was er een korte uitleg over wie of wat een heilige is en welke heiligen we zoal kennen. Vervolgens bleek zo'n raam maken best een hele klus maar het resultaat was erg mooi! Na de welbekende smikkeltafel met friet en rauwkost was het alweer tijd om naar Rosmalen terug te gaan. Volgend jaar hopen we weer op zo'n heerlijke middag!



Op weg naar Kerst Stellen met een baby'tje gezocht!



Voor 'Op weg naar Kerst'
(een kerstwandeling door
Rosmalen op 20 december 2024)

zoekt het projectteam 3 stellen met een baby'tje die
gedurende een uur Maria, Jozef en Jezus willen spelen in
de kerststal van de Lambertuskerk.

Wat houdt dat in?

- Je zit tussen 18.45 en 21.45 uur gezellig met z'n drieën
een uurtje in de kerststal
- kleding krijg je van de organisatie
- in dat uur zullen 6 groepen van ongeveer 40
wandelaars langslopen (en die zijn blij verrast als er een
echt kindje aanwezig is!)
- ondertussen worden er kerstliedjes gezongen door het
aanwezige koor, kerstsfeer alom!

Is jouw gezin misschien het gezin wat we zoeken? Of ken je
nog mensen die daarvoor in aanmerking komen (baby'tje
van maximaal 3 à 4 maanden?) en die dat zouden willen
doen? Mail dan naar opwegnaarkerstrosmalen@gmail.com

Meer info over de kerstwandeling vind je op
www.opwegnaarkerst.nl.



Lezen èn meehelpen in de viering Gezinsviering 1 december Lambertuskerk

Zondag 1 december is het de eerste zondag van de Advent.
Daarmee begint een tijd van wachten, wachten op de
geboorte van Jezus, wachten op het Licht in de wereld,
wachten op de Koning die vrede brengen zal! We gaan het er
deze zondag uitgebreid over hebben.

Hulp gevraagd bij lezen èn doen

Wie dit najaar bij een gezinsviering was heeft het al gezien: je
kunt vanaf nu niet alleen voorlezen bij een gezinsviering maar
kinderen kunnen ook dingen DOEN! Zoals helpen bij het
aandragen van de gaven, of met een lantaarntje meelopen bij
de intredeprocessie (als de misdienaars en de voorganger
binnenkomen) of een lantaarntje dragen tijdens de
evangelielezing. Lijkt het je leuk om te helpen? Meld je dan
voor aanvang van de viering bij de mensen van de
gezinsvieringengroep. Dan wijzen zij je waar je mee kunt
helpen. Tot ziens op 1 december!



Op weg naar Kerst Kerstwandeling op vrijdagavond 20 december

Op vrijdagavond 20 december 2024 kan iedereen, jong en oud, deelnemen
aan een unieke Kerstwandeling door Rosmalen. Wandel mee en laat je
inspireren door het eeuwenoude kerstverhaal!

Beleef het kerstverhaal

Net als in 2017, 2018 en 2022 voert de wandeling langs verschillende locaties, waar de belangrijkste scènes van het kerstverhaal worden uitgebeeld. Er is natuurlijk wel wat aan de route en de scènes aangepast! Laat je dus (opnieuw) verrassen door het verhaal, een mooie samenzang, dans, aansprekend toneel of een combinatie daarvan. De wandeling begint en eindigt bij Perron-3 en starten is mogelijk van 17.30 tot 20.30 uur. De tocht duurt ongeveer een uur en drie kwartier. Er wordt gelopen in groepen van maximaal 40 personen onder leiding van een verteller.



Kinderen

Kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen. Het is wel van belang dat ze goed mee kunnen lopen of in een buggy zitten. Als ze dat leuk vinden kunnen ze een lampion meenemen.

Inschrijven

Deelname is gratis. Wel dient iedereen zich van tevoren in te schrijven via OpwegnaarKerst.nl.
Inschrijven kan vanaf 6 december. Op deze website is ook meer informatie te vinden.
Gaan jullie ook mee op weg?



Laatste viering in de Laurentiuskerk Deuren Laurentiuskerk gesloten

Loslaten doet pijn. We moesten dat doen tijdens de viering van 10 november, de laatste viering die in de Laurentiuskerk gehouden werd. Met alle koren die de Laurentiuskerk als thuisbasis hadden (kinderkoor Eigenwijs, koor Musica, koor Joy'n Us en het combo) en zo'n 320 kerkgangers werd het een indrukwekkende, mooie en warme viering. Eén van de gezongen liederen ging over het gebouw en was een lied wat, met deels andere woorden, ook bij de opening gezongen werd, toentertijd door het Jongerenkoor. Zij waren sceptisch over het kale betonnen gebouw maar de Laurentiuskerk is voor veel mensen een warm thuis geworden. Bij de afsluitende toespraken kreeg diaken Jan Renders tot tweemaal toe spontaan applaus voor zijn decennia lange verbindende rol en niet aflatende inzet voor de Laurentiuskerk en de parochianen.



Slotprocessie

Aan het einde van de viering werden enkele belangrijke liturgische voorwerpen naar buiten gedragen zoals de Paaskaars, de relieken van de heilige Bernadette en de heilige Laurentius, de ciborie met het Allerheiligste en het evangelieboek. Dat was een verdrietig moment maar het verdriet mocht er zijn en we keken nog een keer goed rond. Het belangrijkste wat we hebben, ons geloof in God en elkaar, dat verliezen we niet. We nemen dit mee, met de intentie om samen verder te gaan. Als levende stenen zijn wij samen de kerk van God. Het werd nadrukkelijk uitgesproken. Samen bouwen we verder, geïnspireerd door de heilige Laurentius. En God gaat met ons mee!



Startviering Lambertuskerk

Een week later, op 17 november, vierden we als gemeenschap voor het eerst samen in de Lambertuskerk. De relieken van de heilige Bernadette en de heilige Laurentius werden naar binnen gedragen, evenals het beeld van de heilige Laurentius. Drie koren (twee uit de Laurentius en het herenkoor uit de Lambertuskerk) zorgden voor mooie liederen en ook een aantal misdienaars van de Laurentius deden mee samen met drie misdienaars van de Lambertuskerk. Het slotlied ['Breng ons samen, één in uw naam'](#) mag een mooie en inspirerende start zijn voor deze nieuwe geloofsgemeenschap. De viering en het koffiedrinken na afloop waren veelbelovend!



Nog interesse voor het fotoboek of voor de kerk-sale op zaterdag 23 november? Zie blz. 3 van deze Kidsflits!

Foto's: Ted van der Loo



Een terugblik

Katholieke Jongerendag 2024 – Ede

Op 2 november werd de Katholieke Jongerendag (KJD) gehouden. Vanuit heel Nederland kwamen ruim 550 jongeren tussen de 16 en 30 jaar naar Ede om samen hun geloof te vieren en te beleven en voor ontmoeting.

Volgend jaar op 8 november

Er was een uitgebreid programma met een hoofdspreker die iets vertelde over gebed en er waren verschillende workshops (over het Evangelie, de eucharistie in de Bijbel, muziek, christen zijn en je leven ook op die manier inrichten, fysieke activiteiten buiten en je kon creatief bezig zijn door je eigen KJD-tas te maken). Natuurlijk werd ook de Heilige Mis gevierd en was er ruimte voor gebed en aanbidding. Gedurende de hele dag was er een infomarkt waar jongeren met bisdommen en katholieke organisaties in gesprek konden gaan. Tussendoor was er ruimte om gewoon lekker bij te kletsen met vrienden uit de andere kant van Nederland, of om nieuwe vrienden te maken en de dag werd afgesloten met een spetterend optreden van de christelijke band Suit Up! Kortom, het was een zeer geslaagde, gezellige en inspirerende dag! Volgend jaar is het weer en dan op zaterdag 8 november (dus zet deze datum alvast in je agenda als je er dan ook bij wilt zijn!).

Foto: Ramon Mangold



DEC
12

09:00 - 10:00
10:15 - 11:15
11:30 - 12:30
12:45 - 13:45



MET MARCEL & LYDIA

KERSTVIERING LAMBERTUSKERK

12 december | School-kerstvieringen
Samen zingen | Kerstverhaal | Kerststal
Kerstwens | Kerstboom op het plein

We hopen je daar te zien!



PRIKBORD

Oproepjes & mededelingen

Op zoek naar leuke, betekenisvolle cadeautjes voor de komende periode?

Kijk dan eens bij Samuel Advies in Oisterwijk (samueladvies.nl), of ga langs bij Berne Abdijwinkel, naast de mooie Berne Abdij in Heeswijk-Dinther: abdijvanberne.nl/berne-abdijwinkel



Mariakapel Laurentiuskerk

De Mariakapel blijft ook na de laatste viering voorlopig open voor het aansteken van een kaarsje en voor gebed!

Openingstijden:

Dagelijks van
9.00 - 17.00 uur



Vrijwilligers gezocht!



Tijdens de **kerstwandeling** zullen zo'n 180 mensen optreden, verdeeld over ongeveer 15 groepen. Deze zijn al flink aan het repeteren!

Daarnaast zijn er rond de **80 vrijwilligers** nodig voor het opbouwen en afbreken van de scènes en 's avonds in goede banen leiden van dit evenement en het begeleiden van de wandelgroepen. Zin om tijd te maken en mee te helpen, of eerst meer info?

Mail dan naar Maudy op opwegnaarkerstrosmalen@gmail.com
Alvast heel veel dank!



Let op: wijziging vieringstijd Lambertuskerk per 17-11

Op zondag 10 november vond de allerlaatste viering in de Laurentiuskerk plaats. Vanaf zondag 17 november vieren we gezamenlijk in de Lambertuskerk. De **aanvangstijd voor de viering op zondag is dan voortaan 10.30 uur** (en niet: 9.30 uur).

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/parochiemaria/ of op de website van de parochie www.parochiemaria.nl

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden.
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Kleur- en puzzel pagina's



Advent - We gaan op weg naar de geboorte van Jezus



Zoek de verschillen

Binnenkort is het zover en kunnen we op 5 december pakjesavond vieren. Op de plaatjes hiernaast zie je dat Sinterklaas al onderweg is...maar de plaatjes zijn niet helemaal hetzelfde.

Zie jij wat anders is?



Kerstboomraadsel

Over een paar weken is het Kerstmis! Misschien zet ook jij over een tijdje de kerstboom op? Maar oh jee...deze kerstboom moet nog in elkaar gezet worden: lukt het jou de boom op te zetten?



Woordpuzzel

Vind de woorden en streep ze af:

arreslee kerstbrood
kerstbal kribbe
cadeau sneeuw
engel ster
sok piek
heilige stal
hulst kachel
kerstboom rendier



Aftellen naar Kerstmis!

Op zondag 1 december start de adventsperiode: iedere zondag in deze tijd mogen we een kaarsje meer op de adventskrans aansteken. Branden alle vier de kaarsjes, dan is het bijna Kerstmis!

Vind je het leuk om zelf een krans te maken? Klik dan op deze link om te lezen hoe je deze maakt: samueladvies.nl

Veel plezier!

