

Mooie veertigdagentijd en Pasen achter de rug



In de veertigdagentijd hebben we ons voorbereid op Pasen. In de kinderwoorddienst hebben we mooie verhalen verteld en samen nagedacht over wat de veertigdagentijd betekent voor ons. We probeerden dichter bij God te komen door tijd te nemen voor mooie bijbelverhalen, te bidden en iets voor een ander te betekenen. De zaterdag voor Palmzondag hebben we grote pannen soep gemaakt met heerlijkge groenten die we van biologische boerderij 't Ailand kregen. Natuurlijk zijn er toen ook hele mooie palmpasensterken gemaakt! Palmzondag zag de kerk er feestelijk uit met al die kleurige palmpasensterken rond het altaar. En na de viering werden de mensen verrast met een heerlijke kop soep en een stukje brood en werd er gezellig samen gedeeld en gegeten. Zo konden de kinderen concreet iets voor een ander betekenen! En natuurlijk vonden de palmpasensterken na de viering ook een goede bestemming bij mensen die iets vrolijks konden gebruiken.

De kindertafel in de koffieruimte

Na de kerstvakantie zijn we gestart met een kindertafel in de koffieruimte, waar we na de viering met de kinderen en ouders de kinderwoorddienst nog even nabespreken en laten zien wat we gemaakt hebben. Er is koffie en limonade en altijd iets te kleuren. Wat is dat gezellig en leuk en wat een mooie gesprekken ontstaan er! Regelmatig loopt er iemand langs om even goed te kijken wat er gemaakt is.



Toen we laatst kaarten gemaakt hadden in de kinderwoorddienst en hadden verteld dat mensen er een mochten halen om weg te geven aan iemand die wel een opkikkertje kon gebruiken zaten we zelfs na de viering nog fanatiek kaarten te maken op bestelling! We plakten er een prachtig gebedje in. Bijna 20 kaarten vonden een goede bestemming!



Kinderwoorddienst zondag 26 mei en 23 juni

Zondag 26 mei en 23 juni zal er om 11.00 uur kinderwoorddienst zijn.

Zondag 26 mei is het feest van de heilige Drie-eenheid, een feestelijke zondag! We lezen een mooi bijbelverhaal en denken na over hoe fijn het is dat God op zoveel manieren bij ons kan zijn. En als we het kruisteken maken zeggen we dat ook hardop (in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest). Natuurlijk knutselen we hier ook weer samen iets bij.

Zondag 23 juni vertellen we een verhaal over Jezus die met zijn vrienden in een storm beland. Hebben ze vertrouwen in de goede afloop? Daar praten we over door en knutselen samen iets wat hier bij past. Komen jullie allemaal weer meedoen?

En dan..... is het alweer bijna zomervakantie! We zijn druk bezig plannen te maken voor leuke activiteiten voor jullie voor volgend schooljaar. Jullie horen hier binnenkort over.

Meimaand Mariamaand

Meimaand is Mariamaand. Daarom zullen we in mei in de kinderwoorddienst samen het Weesgegroot oefenen en bidden. In de kerk staat een prachtig Mariabeeld waar je een kaarsje kunt aansteken. Misschien kunnen we met moederdag een extra kaarsje aansteken voor Maria, moeder van Jezus!

Werelddag voor kinderen

In het weekend van 25 en 26 mei 2024 viert de Kerk voor de eerste keer de Werelddag voor Kinderen. In een korte boodschap richt de paus zich vooral tot de kinderen. De werelddag voor kinderen zal gaan over wat voor soort wereld de mensheid wil nalaten voor de kinderen van nu. Net als Jezus willen we kinderen in het midden plaatsen en voor ze zorgen vertelt de paus. Hij moedigt kinderen aan te luisteren naar de verhalen van hun ouders en grootouders en van kinderen die het moeilijk hebben (door ziekte of oorlog). Het is belangrijk ons met elkaar verbonden te voelen en de wereld te veranderen door kleine stappen te zetten (te beginnen met dingen als iemand groeten, vergeving vragen of bedanken). Ook vertelt de paus dat het belangrijk is dat we elke dag bidden, omdat het gebed ons direct verbindt met God. De paus nodigt alle kinderen uit om, als voorbereiding op de Werelddag voor kinderen, elke dag het Onze Vader te bidden, samen met broers en zussen, ouders en grootouders. Voor de viering van de Werelddag in Rome zullen duizenden jongens en meisjes vanuit alle windstreken naar de stad komen. In de kinderwoorddienst zullen we er ook iets over vertellen.

Hemelvaart in de Sint Cathrien



Een flink aantal christelijke kerken, aangesloten bij het Beraad van kerken, gaat het hoogfeest van Hemelvaart samen vieren op donderdag 9 mei om 10.30 uur. Waar kan dat beter dan in de Sint Cathrien, waar je recht de hemel inkijkt. Na de viering is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee, limonade (neem zelf een beker of mok mee!) en een broodje. Ook aan de kinderen is gedacht. Welkom!

Om 11.00 uur is er ook een Eucharistieviering in de Willibrordkerk. Er is keuze op deze dag.

Bedevaart voor de vormelingen op 12 mei

Het is inmiddels een mooie traditie om in de meimaand met de vormelingen naar de Sint Jan te wandelen. Zondag 12 mei vertrekken zij om 7.30 uur bij het Mariakapelletje aan de Empelse dijk. Via de Willibrordkerk en het San Salvatorkapelletje (i.o) lopen zij naar de Sint Jan om daar om 10.00 uur de viering mee te maken. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd. Voel je welkom om mee te lopen!

Voor de communicanten en vormelingen

Dit jaar is er voor het eerst geen eerste Communievoorbereiding in de Willibrordkerk, maar er zijn wel kinderen uit de Willibrordkerk die binnenkort hun eerste Communie gaan doen. We wensen hen een bijzondere en feestelijk dag toe! We horen graag in de kinderwoorddienst jullie verhalen! Ook onze vormelingen wensen we een hele inspirerende en mooie dag toe! Allemaal alvast van harte gefeliciteerd met deze bijzondere stap!

Tentoonstelling in de Willibrordkerk en de St. Cathrien



In mei is er een bijzondere tentoonstelling in de Willibrordkerk en de Sint Cathrien. In de Willibrordkerk is de expositie te zien op woensdag 8 mei van 10.00 tot 12.00 uur en op zaterdag 11 mei van 13.00 tot 15.00 uur en natuurlijk rond de vieringen. De tijden in de Sint Cathrien worden nog bekend gemaakt. Vijfentwintig mensen van 7 tot 75 jaar, uit de zorg, het onderwijs, de hulpverlening, het bedrijfsleven en de kunsten, werd gevraagd: "Wat is er religieus of spiritueel of heilig in mijn leven?" Hun verhalen zij staan op vijfentwintig posters die als een spiegel aan ons vragen: Vertel me wie je bent!

Website Mariaparochie en Facebook

De Mariaparochie heeft een website waar je veel informatie kunt vinden: www.parochiemaria.nl

Ook aanmelden voor eerste Communie en Vormsel kan via deze website.

Wisten jullie al dat de Willibrordkerk ook op Facebook te vinden is? Je vindt het hier:

[https://www.facebook.com/Willibrordkerk Maaspoot 's-Hertogenbosch](https://www.facebook.com/Willibrordkerk_Maaspoot 's-Hertogenbosch)