

Kid-flit Rosmalen



Parochie Heilige Maria

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen

Afgelopen zondag was het kerstmarkt in het dorp en is de kerstboom op de markt ingezegend. Er hangen dit jaar engelen in. Heb je dat al gezien? Deze zijn gemaakt door de kinderen die met hun klas de kerststal in de Lambertuskerk hebben bezocht. Op de engelen hebben zij hun kerstwens geschreven. Zo zijn de engelen de verspreiders van goed nieuws! Ook in het kerstverhaal waren zij het die een mooie boodschap brachten: aan Maria en Jozef zoals je in het artikel hieronder kunt lezen, en aan de herders in het veld. Met hun stralende licht en gezang vertelden zij van de geboorte van Jezus. Reden tot feest! Alhoewel alles er klaar voor is, de kerstbomen staan, is het kribje nog leeg: we moeten nog een paar dagen wachten tot het zover is. Waar en wanneer je dan het kerstfeest kunt komen vieren in de kerk, lees je in deze Kidsflits. En na Kerstmis is het nog niet voorbij. Er zijn nog meer bijzondere gebeurtenissen uit het geboorteverhaal van Jezus die we graag samen met je vieren. Kom je ook Driekoningen vieren op zondag 7 januari? Lees er meer over op bladzijde 4. Een zalig kerstfeest en veel leesplezier gewenst!

Jezus, Maria en Jozef De Heilige Familie

Weet je het nog? Op zondag 3 december vierden we de eerste zondag van Advent. We staken toen het eerste kaarsje op de adventskrans aan. Dat is alweer bijna vier weken geleden. Inmiddels branden er al drie van de vier adventskaarsjes. Dat betekent dat het bijna zover is: het kerstfeest komt eraan! Dat zien we op zondag 24 december. Op deze laatste zondag van Advent mag ook het vierde en laatste kaarsje aan: we sluiten Advent hiermee af en mogen Kerstmis gaan vieren, het feest van de geboorte van het kindje Jezus. Er breekt hiermee een bijzondere tijd aan in de kerk: de kersttijd. In deze tijd, die ongeveer tot 12 dagen na kerst duurt, blijft de geboorte van Jezus centraal staan en vieren we nog andere gebeurtenissen die hiermee te maken hebben. Een daarvan ken je vast en zeker: Driekoningen. Maar er zijn nog meer feestdagen in de kersttijd. Deze is misschien wat minder bekend bij je: de feestdag van de Heilige Familie. Deze dag vieren we dit jaar op zondag 31 december. Lees er hieronder meer over ...



Een kennismaking

In de Bijbel zijn het de evangelisten Lucas en Matteüs die ons meenemen naar de tijd rond de geboorte van Jezus. Zij laten ons kennismaken met de timmerman Jozef uit Nazareth en zijn verloofde Maria. Hun leven samen start met wonderlijke gebeurtenissen. Zo kunnen we lezen dat Maria op een dag bezocht werd door een engel die haar vertelt dat zij door God is uitgekozen om moeder te worden van een jongen die zij Jezus zal noemen en die zoon van God zal zijn. Wat een nieuws! En alhoewel Maria niet goed weet wat haar is overkomen, besluit ze te vertrouwen op God. Als Maria het grote nieuws tegen Jozef vertelt, laat het Jozef twijfelen: kan hij nog wel trouwen met Maria? Een engel verschijnt in Jozefs droom en vertelt hem om niet bang te zijn. Jozef houdt zoveel van Maria dat hij besluit om met haar te trouwen en te vertrouwen op Gods plan. Maar het worden niet bepaald rustige maanden ...



(vervolg op pagina 2)

MAANDKALENDER

Lambertuskerk

Zondag 24 december/Kerstavond

- 16.00 uur Peuter/kleuterviering
- 17.30 uur Woord- en gebedsviering voor gezinnen 6-12 jaar

Dinsdag 26 december/2^e Kerstdag

- 11.00 uur Gezinsviering

Zondag 28 januari 2024

- 9.30 uur Afscheidsviering kapelaan Gideon met kinderwoorddienst en na afloop receptie

Laurentiuskerk

Zondag 7 januari 2024

- 9.45 uur Driekoningactiviteit
- 11.00 uur Gezinsviering met bezoek aan Mariaoord

Zondag 4 februari

- 11.00 uur Gezinsviering

Overige activiteiten

Bezoek kerststal Lambertuskerk (zie prikbord blz.7)

JAARKALENDER

Gezinsvieringen

- Zondag 11 februari (Carnaval)
- Zondag 3 maart



De evangelist Lucas vertelt ons dat tegen de tijd dat het kindje bijna geboren moet worden, Jozef en Maria op reis moeten. In opdracht van de Romeinse keizer Augustus vindt er een volkstelling plaats. Hiervoor moet iedereen zich melden in zijn geboorteplaats. En zo gaan Jozef en Maria op reis van Nazareth naar het verre Bethlehem, daar waar Jozef vandaan komt. In Bethlehem aangekomen, blijken alle herbergen vol. Jozef en Maria overnachten daarom in een stal, de enige overgebleven plek om te slapen. En in die nacht en op die plek wordt Jezus geboren. Zo wonderlijk als Jezus' leven start, zo wonderlijk en bijzonder zal zijn leven en dat van Jozef en Maria blijven zoals je weet en zoals we ook verder kunnen lezen in de Bijbel.

Een feestdag

In alle verhalen over Jozef, Maria en Jezus als gezin lees je dat zij vertrouwen op elkaar en op God, en dat zij veel voor elkaar over hebben uit liefde voor de ander. De kerk ziet hen dan ook als een belangrijk voorbeeld voor gezinnen om kracht uit te halen. In 1921 stelde paus Benedictus XV de feestdag van de Heilige Familie in voor de hele kerk. Het was de tijd van de industrialisering. Er ontstond een verschil in gezinscultuur tussen gezinnen die het beter hadden, daar waren liefde en emotie belangrijk geworden, en gezinnen uit de arbeidersklasse. In die gezinnen was weinig tijd en aandacht voor een fijn gezinsleven. Omdat de kerk graag wilde bijdragen aan een warm gezinsleven stelde de paus uit zorg voor de gezinnen de feestdag van de Heilige Familie in.



Wist je dat...?

- de wereldberoemde basiliek van Barcelona van de architect Gaudí, de Sagrada Familia, gewijd is aan de Heilige Familie
- er al sinds 1882 gebouwd wordt aan deze kerk en men nu verwacht in 2030 klaar te zijn
- er veel kloosterordes genoemd zijn naar de Heilige Familie, denk maar aan de Zusters JMJ (Jezus, Maria, Jozef), de Dominicanessen van de Heilige Familie
- we over Jozef eigenlijk alleen maar horen in de bijbelverhalen rond de geboorte en het opgroeien van Jezus
- Jozef, naast Jezus en Maria, wel ook heel belangrijk is voor de kerk
- hij naast de beschermer van de gezinnen, ook beschermer is van heel onze kerk
- hij in de loop der eeuwen steeds belangrijker werd voor de kerk en dat Birgitta van Zweden (weet je nog: van Coudewater!) hieraan veel heeft bijgedragen
- ook Jozef, net zoals Maria, eigen feestdagen heeft waarvan de belangrijkste op 19 maart is
- paus Franciscus na zijn verkiezing in 2013 juist deze feestdag uitkoos om geïnaugureerd te worden.
- de paus koos voor de feestdag van Jozef omdat hij Jozef, die in staat was Gods stem te horen en daarom gevoelig was voor degenen die aan zijn bescherming waren toevertrouwd, als voorbeeld wilde stellen.

Bronnen: [Kinderwoorddienst](#) en [Aartsbisdom](#)

Voor iedereen wat wils

Diverse vieringen voor kinderen op Kerstavond en op Tweede Kerstdag

Peuters en kleuters (1-6 jaar).

Kerstavond, Lambertuskerk: 16.00 uur

Al een aantal jaren is er in de Lambertuskerk een peuter- en kleuterviering op Kerstavond. Vanwege de grote belangstelling is deze viering er dit jaar natuurlijk ook weer. Kom, als je tussen de 1 en de 6 jaar bent, op zondag 24 december maar eens kijken: om 16.00 uur in de Lambertuskerk!

Woord- en gebedsviering voor gezinnen (vanaf 6 jaar)

Kerstavond, Lambertuskerk: 17.30 uur

Voor de al wat oudere kinderen (vanaf een jaar of 6) en hun gezin wordt een woord- en gebedsviering gehouden. Deze korte viering (zonder communie) is laagdrempelig en heel sfeervol. De viering wordt muzikaal omlijst door het kinderkoor waarbij iedereen natuurlijk mee mag zingen!

Overige vieringen

Later op de avond zijn er diverse vieringen waar je uiteraard ook naar toe kunt gaan maar die niet speciaal op kinderen gericht zijn. Hierbij een lijstje.

- 19.30 uur Lambertuskerk met Herenkoor
- 20.00 uur Laurentiuskerk met koor Joy'n Us
- 22.00 uur Lambertuskerk met koor Cantara
- 22.00 uur Laurentiuskerk met koor Musica



Gezinsviering

Tweede Kerstdag, Lambertuskerk: 11.00 uur

Ben je op Kerstavond verhinderd of wil je graag naar een gewone gezinsviering, met communie, dan ben je op Tweede Kerstdag om 11.00 uur van harte welkom in de Lambertuskerk voor de gezinsviering. We zingen samen met het kinderkoor veel kerstliedjes. En we vieren natuurlijk de geboorte van Jezus! Jezus, die een boodschap van licht, vrede, hoop en warmte kwam brengen. Een boodschap die het waard is om te vieren!



Meer over Kerstmis voor ouders en kinderen De website Vier.nu



Wil je meer weten over Kerstmis? Kijk dan eens op de website Vier.nu. Op deze website, een initiatief van de RK-Kerk in Nederland, vind je allerlei achtergrondinformatie over de belangrijkste feesten van onze kerk voor volwassenen en voor kinderen: Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Allerzielen&Allerheiligen. Download voor het komende kerstfeest het kerst-knutselboekje en kleurplaten voor de kinderen. Of lees het kerstverhaal en kijk naar kerstvideo's van onze bisschoppen waarin zij de figuren uit de kerststal één voor één tot leven brengen en nog veel meer.

Wil je de kerkelijke feesten eens op een bijzondere plek vieren zoals in een klooster of bedevaartsplaats? Kijk dan op zoekparochie.nl voor een locatie. Ben je niet in de gelegenheid om naar een kerk te gaan? Kijk dan thuis via Vier.nu naar eucharistievieringen of kijk op www.kerkdienstgemist.nl.



BOEK IN DE SCHIJNWERPERS

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet te worden ... Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen over de Bijbel en het geloof.



Het kerstverhaal (door: M. Busser)

Het klassieke kerstverhaal sfeervol verteld en geïllustreerd voor jonge kinderen.

Prijs: €15,99

Aantal pagina's: 24

Verkrijgbaar bij: bol.com

Tip: kijk hier ook voor een inkijkexemplaar



De geboorte van de kerststal

Hoe Franciscus in Greccio Kerstmis vierde (door: A. Tarzia)

Toen Franciscus van Assisi in het jaar 1223, 800 jaar geleden dus, in het stadje Greccio was wilde hij daar Kerstmis vieren op een nieuwe manier. In de kerstnacht die volgde werd Greccio als een nieuw Bethlehem. Dit kijk- en voorleesboek met haar prachtige illustraties vertelt het verhaal van de kerstnacht van Franciscus, de nacht waarin de kerststal werd geboren.

De Franciscanen sluiten met dit mooie prentenboek aan bij de internationale herdenking van de 800^e verjaardag van de kerststal.

Kijk voor meer info op:

minderbroedersfranciscanen.net

Prijs: €9,99

Aantal pagina's: 48

Ook verkrijgbaar bij: adveniat.nl



Kleuren, knippen en speuren...! Kerstmis bij De Wonderwolk

Ook voor Kerstmis en het komende Driekoningenfeest kun je terecht bij De Wonderwolk. Vast ideeën opdoen? Kijk dan eens op:

- **Kerst-in-huis-speurtocht: de Wijzen**

Prijs: €2,95. Kijk op: dewonderwolk.nl/speurtocht

- **Kerstkleurboek**

Kleur het hele kerstverhaal met dit kleurboek (met 24 kleurplaten om te printen)

Prijs: €4,95. Zie: dewonderwolk.nl/digitaal-kerst-kleurboek

- **Kerst doe-boek**

Een tijdschrift voor kinderen vanaf 4 jr. met (Bijbel)verhalen, schrijf- en tekenopdrachten en kleurplaten.

Prijs: €5,25. Klik op: [dewonderwolk.nl/doeboek editie dec-kerst](http://dewonderwolk.nl/doeboek%20editie%20dec-kerst)





Prijsvraag!

Wat zie je in de etalage van het parochiecentrum?



Kom je wel eens in het parochiecentrum, Rodenborchweg 2? Of fiets je er wel eens langs? Dan heb je vast al wel gezien dat er steeds verschillende dingen achter het raam te zien zijn! Zo stond de etalage de afgelopen weken in het teken van Sinterklaas en daarna in het teken van de heilige Lucia die we op 13 december herdachten.

Sint Lucia is weer vertrokken en heeft plaatsgemaakt voor het komende feest: Kerstmis. Misschien heb je het al gezien maar de etalage is nu gevuld met een nog lege kribbe en een ster. We wachten op het kerstkind.

Weet jij wanneer het kerstkind, het kindje Jezus, in de kribbe gelegd zal worden? Laat het ons weten. Onder de goede antwoorden verloten we een prijsje!

Stuur uiterlijk 7 januari je antwoord naar kidsflitsrosmalen@parochiemarkia.nl met vermelding van je naam. Na de loting krijgt iedere inzender bericht van de uitslag. Succes!



Wist je dat...?

- we dit jaar de **800^e verjaardag** van de **kerststal** kunnen vieren
- Sint Franciscus in 1223 met Kerstmis de eerste kerststal maakte en hiermee een traditie geboren werd
- je hier meer over kunt lezen en zien op de website van [de franciscanen](#)
- de afgelopen weken de etalage van ons parochiecentrum in het teken stond van de **Heilige Lucia**
- Lucia de heilige van het licht is en zo een voorbode van het komende kerstfeest. Lees er nog eens over terug in de digitale [nieuwsbrief](#) van onze parochie
- er op 6 november weer voor het eerst sinds 2015 een **katholieke jongerendag** was
- deze druk bezocht, ja zelfs uitverkocht was! Er kwamen maar liefst **600 jongeren** uit het hele land samen. Een volgende keer misschien ook iets voor jou? Kijk dan voor een impressie op [KJD 2023](#)
- je op 2^e Kerstdag tussen 14.00-16.00 uur van harte welkom bent in de **Cathrikerk** in Den Bosch voor **Kindjewiegen**
- de Cathrikerk en haar pastorie meedoen met de **kerstallentour in Den Bosch**. Kijk hiervoor op [kerstallendenbosch.nl](#)
- er in de **kerstvakantie** weer heel **mooie kerstallentour** te zien zijn en **bijzondere activiteiten** georganiseerd worden in [museumparkorientalis.nl](#) en in [catharijneconvent.nl](#)



Schrijf het vast op de kalender!

Driekoningen-activiteit Laurentiuskerk

Op **zondag 7 januari** wordt in de kerk het feest van Driekoningen gevierd. Daarom is er die dag een Driekoningen-activiteit in de Laurentiuskerk waar je om 09.45 uur van harte welkom bent. Het duurt nog een paar weken dus schrijf het vast op de kalender om het niet te vergeten!

Wat gaan we doen?

- 09.45 uur Knutselen lampion met ondertussen drinken en wat lekkers. Je kunt kiezen uit een moeilijke of een makkelijke lampion
- 11.00 uur Kindvriendelijke viering met koningen met natuurlijk het verhaal van Driekoningen, processie met lampionnen, gebed, kerstliedjes zingen en inzamelen fruit en ander lekkers
- 12.15 uur Vertrek naar Mariaoord met auto's (onze kamelen van tegenwoordig)
- 12.30 uur Bezoek Mariaoord met koningentocht en ingezamelde traktaties brengen aan bewoners. Kleine moeite, grote dankbaarheid!
- 13.15 uur Einde



Je kunt eventueel ook aan een deel van het programma meedoen. Meld je voor het maken van de lampion van tevoren even aan, per e-mail: kinderteamrosmalen@parochiemarkia.nl

Wil je meenemen:

- een traktatie (fruit of iets lekkers zoals koekjes)
- een lampionstokje met batterijen (kun je ook bij ons kopen voor €2,-)
- één van je ouders/verzorgers
- evt. een vrijwillige bijdrage. Deelname is gratis maar een bijdrage zou heel fijn zijn!

Graag tot zondag 7 januari!

PS: de communicanten hebben voorafgaand een eigen voorbereidingsbijeenkomst.



Eenzame kerst

Niet hier!!!

kerstontbijt

Op 26 december om 10.00u organiseren de eerste communicanten van dit jaar weer een kerstontbijt!!!

Opgeven kan via ehc@parochiemaria.nl of het secretariaat, Rodenborchweg 2, telefoon 073.5212215

Aansluitend aan het ontbijt is er om 11.00u een mis in de kerk.

VAN HARTE WELKOM!!!



Ken je mensen in Rosmalen die met kerst alleen ontbijten? Vertel ze van het kerstontbijt dat door de communicanten georganiseerd wordt!! Aanmelden kan via EHC@parochiemaria.nl of bel naar 073- 5212215.

Hoog bezoek in de Lambertuskerk Sinterklaas

Op zondag 26 november was (bijna) iedereen in de ban van het Sinterklaasfeest dat aanstaande was. Een spannende tijd met veel extra activiteiten. En dan komt ook Sinterklaas nog op bezoek in de Lambertuskerk!



De 43 kinderen die zich hadden aangemeld stonden om 11 uur trappelend van ongeduld in de banken van de kerk. Zou de Sint echt gaan komen? Nou, dat deed hij! Na een heel spannend verhaal, waarin twee kinderen in de laarzen van Sinterklaas gered werden uit het stijgende water, en nog een bijbelverhaal over de kinderen die bij Jezus mochten komen kwam Sint eindelijk de Lambertuskerk binnen.

Kapelaan Gideon had een gesprekje met hem. Na de voorbede, het Onze Vader, de vredeswens en de zegen werden alle kinderen één voor één naar voren werden geroepen om hun cadeautje in ontvangst te nemen. Dat mochten ze nog even niet uitpakken, wat voor diverse kinderen een gróóóóte oefening in geduld was. 😊 Toen alle kinderen hun cadeautje hadden gekregen mocht er uitgepakt worden.



Aan het einde ging iedereen vervolgens blij en met wat minder spanning weer naar huis!



Dat zal wennen zijn

Kapelaan Gideon van Meeteren verhuist naar Geldrop

Waarschijnlijk hebben jullie het al ergens gehoord of gelezen, kapelaan Gideon zal Rosmalen gaan verlaten. De bisschop heeft hem gevraagd voor een nieuwe benoeming in Geldrop en kapelaan Gideon heeft daar, na enig nadenken, 'ja' tegen gezegd. Voor jonge kapelaans is het normaal om, na enkele jaren ervaring opgedaan te hebben in een eerste parochie, de overstap te maken naar een andere parochie. Kapelaan Gideon is in september 2017 in Rosmalen aan de slag gegaan. Hij was toen al een jaar actief in de Mariaparochie. Logisch dus dat hij nu na ruim 6 jaar Rosmalen en 7 jaar Mariaparochie gevraagd is voor een andere benoeming. Er zal helaas geen nieuwe priester benoemd worden wat ook logisch is met alle kerksluitingen die er aan zitten te komen. Op RosTV kun je een interview zien van Corriane van Hassel met kapelaan Gideon naar aanleiding van zijn aangekondigde vertrek.

'Uitzwaaien' op zondag 28 januari

In de maand januari heeft kapelaan Gideon verlof waarna hij op zondag 28 januari afscheid zal nemen tijdens de viering in de Lambertuskerk. Kapelaan Gideon was veel betrokken bij het kinderwerk in Rosmalen. Met name de communiewerkgroep zal hem zeer gaan missen. Ook de gemeenschap in de Lambertuskerk, waar hij na zijn ziek zijn actief was, zal hem gaan missen. Tijdens en na de viering op 28 januari willen we Gideon graag bedanken voor zijn inzet voor het kinderwerk in Rosmalen. Daarom zal er een uitgebreide kinderwoorddienst zijn deze zondag zodat de viering ook voor kinderen fijn is om bij te wonen. Tijdens die kinderwoorddienst willen we graag samen een groot schilderij met een mooie lijst gaan maken als afscheidscadeau. Doen jullie ook mee? Aanmelden hoeft niet, gewoon naar de viering komen en meegaan naar de kinderwoorddienst. Graag tot dan!



Vorbereiding op het kerstfeest Een mooie adventskrans

Zondag 3 december was de eerste zondag van de Advent. Tijd om ons voor te gaan bereiden op de komst van het kindje Jezus! 14 kinderen kwamen deze zondagmorgen vroeg graag een versiering maken voor Advent. Dit keer was er een mooie krans die geknutseld kon worden. Mét 4 kaarsjes.



Mooie kerstversiering

Vanaf 9.30 uur stroomden de kinderen binnen en werd er druk geknutseld. Om te beginnen moest de krans mooi omwikkeld worden met aluminiumfolie en konden de kaarsenhoudertjes erop gelijmd worden. Daarna was het tijd om de krans te versieren met mooie kerstversiering, coniferengroen en klimopblaadjes. Een leuke uitdaging! De boog, waar de engel of ster aan opgehangen kon worden, werd omwikkeld met een kerstslingertje. Ieder naar eigen smaak. Ondertussen voorzien van drinken en snoepjes knutselde iedereen vlijtig voort. Het resultaat was prachtig!



Gezinsviering

In de viering om 11.00 uur stonden alle adventskransjes voor de altaartafel om daar gezegend te worden. Natuurlijk legde pastoor Paul ook uit dat in de tijd naar Kerstmis, de adventstijd, er iedere zondag een kaarsje meer aangestoken mag worden. Het licht van Jezus komt steeds dichterbij!



Kerstmis in Rosmalen

Volop activiteiten in de Lambertuskerk en op de Driesprong

Kerststalbezoek scholen

In de week van 11 t/m 14 december kwamen opnieuw diverse scholen een bezoek brengen aan de kerststal in de Lambertuskerk. Ruim 600 kinderen hoorden daar het kerstverhaal. Dat werd door 9 enthousiaste leerlingen van het Rodenborch voorgelezen en uitgebeeld. Zij namen de kinderen vervolgens in groepjes mee door de kerststal waar de kinderen hun zelf versierde prachtige houten engeltjes bij de grote engel in konden leveren. Deze engeltjes zijn door heel de kerk opgehangen, kom maar eens kijken hoe leuk dat er uit ziet! Diverse kinderen hadden er ook mooie wensen op geschreven. Dat gold ook voor de grote engelen. Iedere klas had een grote engel versierd en van een mooie wens voorzien die, na afloop van het bezoek aan de Lambertuskerk, in de wensboom op de Driesprong werden gehangen.



Kerstmarkt en zegening boom

Tijdens de kerstmarkt op zondag 17 december werd de wensboom door kapelaan Gideon gezegend. Dat werd sfeervol en muzikaal voorafgegaan door ons kinderkoor Eigenwijs. Zij hadden al even ingezongen in het parochiecentrum en daar wat lekkers gegeten en gedronken. Daarna vertrokken ze met keyboard, muziekstandaard, versterker en kerstmutsen naar de Driesprong. Met versterking van enkele ouders en andere fans zongen ze daar diverse kerstliedjes. Dat bracht extra kerstsfeer en gezelligheid op de Driesprong waar het heerlijk toeven was in een lekker zonnetje. Een geslaagde middag voor zowel ouders als kinderen die mee hadden gezongen!



Van harte welkom

Wil je ook de kerststal in de Lambertuskerk bekijken? Dat kan! Je bent welkom van 25 t/m 30 december en op 2 januari van 11.00 – 17.00 uur. Op 26 december kun je vanaf 12.30 uur terecht bij de kerststal in verband met de gezinsviering die daar om 11.00 uur is. Tot ziens!



Aanmelden kan nog! Start vormselvoorbereiding in januari 2024

In de vorige Kidsflits heb je kunnen lezen dat de vormselvoorbereiding weer gaat starten. Op 12 januari is de eerste bijeenkomst. Wil je meedoen en ook op zaterdag 18 mei 2024 het vormsel ontvangen? Aanmelden kan nog steeds! Je vindt het aanmeldformulier op [Vormsel](#)

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met pastoraal werker Johanneke Bosman, via pastoraalwerker@parochiamaria.nl



Programma in de Sint Cathrien 2e Kerstdag KinderKerst-Kindje wiegen



14.00-16.00 uur Open kerk
14.30-15.30 uur Speciaal kinderprogramma

Even genoeg van het binnen zitten en samen eten met Kerst? Wandel of fiets dan met het hele gezin naar de Sint Cathrien. Van 14.00 tot 16.00 uur is de kerk open.

- Om 14.30 uur is er een speciaal programma voor de kinderen. We vertellen het kerstverhaal
 - jij mag meespelen; leuk als je verkleed als herder of engel of misschien wel als Maria en Jozef komt.
- We zingen samen met Frank en Mariëlle en anderen gezellige kerstliedjes.
- Er is wat te drinken, te snoepen, te knutselen.
- En natuurlijk kun je de twee prachtige kerststallen bekijken. Een hele grote en een iets kleinere.
- Wil je zelf zingen of op je instrument iets spelen, dan mag dat ook.

Kom meedoen! En natuurlijk zijn papa's en mama's, opa's en oma's, en iedereen die het leuk vindt van harte welkom!

PRIKBORD

Oproepjes & mededelingen

Bezoek **kerststal Lambertuskerk** 

In de kerstvakantie ben je van harte welkom om de kerststal in de Lambertuskerk te bezoeken.

De kerststal is geopend van 25 t/m 30 december en op 2 januari van 11.00 - 17.00 uur. Op 26 december kun je vanaf 12.30 uur terecht bij de kerststal in verband met de gezinsviering die daar om 11.00 uur is. Tot ziens!

ZONDER
JEZUS IS
KERST MIS

visje
www.kerstdagfeest.nl



Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/parochiamaria/
of op de website van de parochie www.parochiamaria.nl

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiamaria.nl
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden.
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Kleur- en puzzel pagina's



Jozef en Maria zijn na een lange reis vanuit Nazareth op zoek naar een slaapplek in Bethlehem. Teken van punt naar punt en zie waar ze aankloppen ...



R E B U S

De drie wijzen gaan de ster achterna.
Ze zijn op weg naar de pasgeboren Jezus.



begin bij start, volg het pijltje, met de klok mee

