

Kidflit Rosmalen



Parochie Heilige Maria

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen

Alhoewel buiten de dagen steeds korter en kouder worden, kunnen we in de kerk de komende maand uitkijken naar licht en warmte. We beginnen hier al gauw mee: op zondag 3 december begint de Advent. Dat is de periode waarin we aftellen naar Kerstmis en we elke zondag een kaarsje meer aansteken op de adventskrans. Hoe dichter we bij kerst komen, hoe lichter het wordt. Wil je thuis ook Advent vieren? Dan ben je van harte welkom om een adventsversiering te komen knutselen op zondag 3 december. Kijk voor meer informatie op blz. 3. Met Advent breekt een tijd van hoop aan waarin we ook licht naar anderen kunnen brengen. Ver weg, denk hierbij aan de Adventsactie van Vastenactie, en dichtbij: zie de uitnodiging van de werkgroep Eerste Communie voor het kerstontbijt op blz. 6. Veel leesplezier!

Uitkijken naar een nieuw begin De adventskalender

Op de eerste zondag van Advent, zondag 3 december, start in de kerk een nieuw jaar. Een uitgelezen moment! Want in een tijd van lange, donkere dagen wacht ons een nieuw en hoopvol begin, met licht en warmte: het kerkelijk jaar start met het uitkijken naar de komst van het kindje Jezus.



Advent

In de vier weken voorafgaand aan Kerstmis tellen we de zondagen af. We noemen deze tijd: Advent. Eenvoudig gerekend begint de Advent vier zondagen voor Kerstmis, altijd op de zondag die valt tussen 26 november en 4 december. De Advent eindigt op 24 december bij het avondgebed. Hierdoor is de lengte van de adventsperiode verschillend maar telt deze wel altijd vier zondagen.



Aftellen

Aftellen naar Kerstmis kun je doen met een adventskrans. Op deze krans staan 4 kaarsen. Iedere zondag mag er een kaarsje meer aan en wordt het steeds lichter. Jezus komt steeds dichterbij! Maar aftellen is nog makkelijker wanneer dat iedere dag kan. Misschien heb je zelf wel eens een afstreeplijst gemaakt voor je verjaardag waarop je kon zien hoeveel dagen het nog duurde? Het aftellen naar Kerstmis is al een heel oude traditie. Een klein stukje geschiedenis ...



Oude traditie

Heel vroeger, rond 1800, had men nog wel eens de gewoonte om iedere dag in december, tijdens de adventsperiode dus, een strohalm in de nog lege kribbe te leggen tot er op 24 december een mooi gevuld kribje voor het kindje was. En zo waren er nog meer adventstradities.

(voor vervolg: zie blz.2)

MAANDKALENDER

Lambertuskerk

Zondag 26 november

11.00 uur Woord- en gebedsviering met bezoek Sinterklaas (aanmelden noodzakelijk)

Zondag 24 december/Kerstavond

16.00 uur Peuter/kleuterviering
17.30 uur Woord- en gebedsviering voor gezinnen 6-12 jaar

Dinsdag 26 december/2° Kerstdag

11.00 uur Gezinsviering
Voorafgaand Kerstontbijt

Laurentiuskerk

Zondag 3 december

9.30 uur Knutselen Advent
11.00 uur Gezinsviering

Zondag 7 januari 2024

9.30 uur Driekoningenactiviteit
11.00 uur Gezinsviering met bezoek aan Mariaoord

Overige activiteiten

Woensdag 29 november

19.00 uur Informatieavond
Vormsel 2024

JAARKALENDER

Gezinsvieringen

Zondag 4 februari

Zondag 11 februari (Carnaval)

Zondag 3 maart



Wat dacht je van het zetten van kleurige krijtstreepjes op de muur om af te tellen naar het kerstfeest? Elke dag mochten de kinderen 1 streepje uitvegen. Als alle streepjes weggeveegd waren was het Kerstmis! Ook zette men wel eens een adventsboom: een kleine boom waarin tijdens Advent elke dag, door een kind, een gebedje of bijbelvers werd gehangen. Met Kerstmis stond de volle adventsboom naast de kerstboom. In Oostenrijk gebruikte men de 'hemelladder' als aftelkalender. Dit was een ladder waarbij het Christuskind elke dag een trede lager werd gezet totdat hij vanuit de hemel op aarde was aangekomen: met Kerstmis. In de loop van de tijd bedacht men ook een echte papieren kalender. Vaak met luikjes waarachter een mooi plaatje, een boodschap of snoepje zat.



Raampjes

Gerard Lang, zoon van een dominee, liet in 1908 de eerste adventskalender drukken. Daarmee wilde hij de zoete herinneringen aan zijn kindertijd vasthouden. Zijn moeder had namelijk in zijn kinderjaren in de tijd voor kerst altijd 24 koekjes gebakken en die op een karton vastgemaakt. Iedere dag dichterbij kerst was een koekje minder. Met de eerste gedrukte adventskalender begon de zegetocht van de adventskalender over de hele wereld. Na 1920 kwamen kalenders in de mode die raampjes hadden die opengeklapt konden worden. Daarachter kon je lezen hoeveel dagen het nog duurde, of er was een mooie afbeelding te zien die iets met wachten op Kerstmis van doen had. In de zestiger jaren rukte de commercie op. Zo ontdekten chocoladefabrikanten de adventskalender als een gat in de markt, net als de grote speelgoedmerken.



De levende adventskalender

Advent is een tijd van hoop: hoop op het licht dat komt met Kerstmis. Advent is daarmee een mooie periode om licht te bieden aan mensen, in de donkere dagen voor kerst. Dit kan je doen in je directe omgeving. Met een klein gebaar, een extra bezoekje. Een mooi voorbeeld is ook de levende adventskalender. In sommige geloofsgemeenschappen stelt men tijdens Advent een huis of kerk dagelijks, of op meerdere dagen, open voor koffie en ontmoeting of voor een activiteit. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten, of je elkaar nu kent of niet, of je deel uitmaakt van de kerk of niet. Zo breng je licht aan de ander. Een fijne voorbereiding op Kerstmis gewenst!



Wist je dat ...

- Advent is de tijd waarin we ons voorbereiden op Kerstmis, op de komst van Jezus
- Advent in de kerk de tijd is van bezinning op hoe je in het leven staat
- je in de adventstijd daarom de kleur paars ziet in de kerk
- bij Kerstmis de kleur wit hoort: van feest en hoop
- hoe dichterbij Kerstmis komen hoe meer het wit door het paars heen komt en zo roze wordt
- we tijdens de Advent in de kerk extra aandacht vragen voor hoop op een betere wereld met de Adventsactie van Vastenactie
- je meer leest over wat er allemaal gedaan wordt en wat je kunt bijdragen op <https://www.vastenactie.nl/adventsactie>
- je naast de adventskalender ook kunt aftellen met een adventskaars. Deze kun je onder andere vinden bij: dille-kamille.nl



Prijsvraag! Zoeken in de etalage van het parochiecentrum

Kom je wel eens in het parochiecentrum, Rodenborchweg 2? Of fiets je er wel eens langs? Dan heb je vast al wel eens gezien dat er steeds verschillende dingen achter het raam te zien zijn! Deze zomer hing er bijvoorbeeld een hele grote kaart met lijntjes naar plaatsen die bijzonder zijn voor onze kerk en ons geloof. Vlak na de vakantie was er een kazuifel te zien en andere voorwerpen die te maken hadden met de heilige Lambertus.

Nu is de etalage aangekleed rond het thema (je raad het vast al) 'Sinterklaas'. Leuk om te gaan kijken! Wij zijn heel benieuwd of jullie alle cadeautjes die er hangen en liggen kunnen vinden en kunnen tellen. Laat het ons weten. Onder de goede antwoorden verloten we een prijsje!



Stuur uiterlijk zondag 10 december je antwoord per mail naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl met vermelding van je naam. Na de loting krijgt iedere inzender bericht van de uitslag. Succes met zoeken!

Voorbereiden op Kerstmis Adventsversiering maken op 3 december

Nog heel even wachten en dan komt Sinterklaas weer op bezoek! Spannend hè? "Vol verwachting klopt ons hart" zingen we in een Sinterklaasliedje. Maar ook al moet pakjesavond nog komen, op 3 december begint nog een andere periode van verwachting: de adventstijd. In deze tijd bereiden we ons voor op de komst van Jezus met Kerstmis. Daar hoort een adventsversiering bij met vier kaarsjes (op batterijen) die we graag met jullie willen gaan maken. Er mag dan iedere zondag één kaarsje extra aan. Zo komt Kerstmis steeds dichterbij!



Ben je 4 jaar of ouder en wil je ook een mooie adventsversiering knutselen voor thuis? Kom dan op zondag 3 december om 09.30 uur met je ouders naar de Laurentiuskerk, dan gaan we aan de slag. Natuurlijk is er voor jullie limonade met wat lekkers en voor je papa en/of mama is er koffie of thee. Na afloop, om 11.00 uur, ben je van harte welkom bij de gezinsviering.

Adventsversiering van vorig jaar



Aanmelden

Kom je ook knutselen? Geef je dan uiterlijk donderdag 30 november op via kinderteamrosmalen@parochiamaria.nl of telefonisch bij Jolien van der Heiden (073-5221586) dan zorgen wij dat er genoeg materiaal aanwezig is. Meedoen is gratis maar een vrijwillige bijdrage zou heel fijn zijn. Graag tot ziens op 3 december!



BOEK IN DE SCHIJNWERPERS

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet te worden.... Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen over de Bijbel en het geloof.

Het boompje in het bos (door: Yuval Zommer)

Een dennenboompje is te klein en te krom om in de kersttijd te worden uitgekozen als kerstboom. Het boompje blijft alleen achter in het bos, maar dan gebeurt er iets wat het nooit had durven dromen...

Voor kinderen vanaf 3 jaar.

Prijs: €15,95
Aantal pagina's: 32
Uitgeverij: Cristofoor
Verkrijgbaar bij:
christofoor.nl



Straal & schitter Samen advent en kerst vieren (door: Ingrid Plantinga en Willemijn de Weerd)

Dit boek biedt voor elke week van Advent een uitgebreide viering en vijf kortere stukjes met gespreksvragen, bijbelteksten, weetjes en creatieve opdrachten voor kinderen van verschillende leeftijden. Ook in dit boek: een bouwplaat om een lantaarn van te maken. Maak elke dag een luikje open. Zo wordt het steeds lichter en tel je af naar Kerstmis.

Voor kinderen tot ca. 12 jaar.

Prijs: €13,99
Aantal pagina's: 60
Uitgeverij: Jongbloed Media
Verkrijgbaar bij: jongbloedmedia.nl



Vertelkaarten – Adventsslinger

Een hippe adventskalender voor jonge kinderen: speciaal ontwikkeld om samen met peuters en kleuters toe te leven naar Kerstmis. Hang samen met je kind elke dag een kaartje op en beleef elke dag een stukje van het kerstverhaal!

Prijs: €10 – €18,95
Aantal kaarten: 24 (te bestellen in 2 formaten: 10x10 cm of A5-formaat)
Verkrijgbaar bij: dewonderwolk.nl



Vormselvoorbereiding van start Informatieavond 29 november

Ga je mee op weg naar het vormsel? Het vormsel is, naast de doop en de communie, één van de drie sacramenten waarmee je in de katholieke kerk wordt opgenomen. Het is een voltooiing van je doop. Binnenkort gaat er weer een nieuwe groep van start met de voorbereidingen op het vormsel. Op 29 november zal hiervoor een informatieavond gehouden worden.

Wil je eigenlijk wel meer weten over je geloof? Vinden je ouders 'dat dit er gewoon bij hoort'? Wil je ook gesterkt worden door het vormsel? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Kom dan samen met je ouders op woensdag 29 november om 19.00 uur naar de Pastorie, Kruisbroedershof 10, in Den Bosch. Op deze informatieavond zullen enkele leden van de vormselwerkgroep en het pastorale team alle 'ins and outs' van de voorbereiding met plezier presenteren. Wanneer je in de tuin van de pastorie wilt parkeren neem dan contact op met pastoraalwerker Johanneke Bosman via pastoraalwerker@parochiemarkaria.nl.

Op zaterdag 18 mei, om 19.00 uur, zal de feestelijke viering van het toedienen van het vormsel zijn.



Wist je dat...?

- er op 12, 13 en 14 december 600 basisschoolkinderen een bezoek brengen aan de **kerststal** in de Lambertuskerk
- leerlingen van het **Rodenborch College** dan een kerstspel voor hen zullen opvoeren
- je van 14 december t/m 14 januari ook dit jaar prachtige **kerststallen** kunt bewonderen in Museum Catharijneconvent in Utrecht
- je deze gratis kunt bezoeken! Kijk maar eens op: catharijneconvent.nl
- je van 16 december t/m 7 januari van harte welkom bent in Museumpark Orientalis voor het **Feest van Licht**
- je hier ook hun indrukwekkende collectie **kerststallen** kunt gaan zien
- Feest van Licht in het **donker** natuurlijk erg mooi is!
- er ook overdag van alles te doen is in het museum op deze dagen. Nieuwsgierig? Kijk dan verder op museumparkorientalis/Feestvanlicht
- je, als je meer wilt weten over feestdagen van over heel de wereld, terecht kunt in het Udense museum **Krona** voor de actieve weetjes-tentoonstelling **Feest! In de abdij**: museumkrona.nl
- je op de website [Kinderen bidden voor kinderen](http://KinderenbiddevoorKinderen.nl) een **online adventskalender** vindt
- er op **18 oktober** voor het eerst door meer dan **1 miljoen** kinderen de rozenkrans gebeden is voor **vrede** en eenheid op de wereld!
- je op de website [Kinderen bidden voor kinderen](http://KinderenbiddevoorKinderen.nl) kunt zien **waar** en door hoeveel **kinderen** er mee is gedaan (jij misschien ook wel?)



Een heilige op bezoek Sinterklaas in de Lambertuskerk

Komende zondag zal Sinterklaas de Lambertuskerk bezoeken tijdens de woord- en gebedsviering van 11 uur.

Wil je daar bij zijn dan moet je je even aanmelden. De aanmeldtermijn is eigenlijk al verstreken maar omdat de Kidsflits niet eerder verscheen maakt de Regelpiet een uitzondering en kan er nog t/m woensdag 22 november gemaïld worden. Stuur je mailtje met je naam dus gauw naar EHC@parochiemarkaria.nl als je erbij wilt zijn!



SINTERKLAAS
OP BEZOEK IN DE
LAMBERTUSKERK

Op zondag 26 November om 11.00u is er een speciale woord- en gebedsviering voor alle kinderen in Rosmalen.

Tijdens deze langdurende viering zal er niet alleen gebeden en gezongen worden, maar komt Sinterklaas ook nog eens op bezoek!!!

Geef je naam gauw door aan Sint, dan regelt Piet een cadeau voor elk kind.

Jedereen is van harte welkom!!!

graag opgeven vóór 15 november:
ehc@parochiemarkaria.nl

Indrukwekkende oecumenische gebedsviering op 30 september Bijzondere synode in Rome, een tussenstand

In onze [vorige Kidsflits](#) schreven we dat het bijna zover was: na twee jaar van wereldwijd praten en luisteren over de toekomst van de kerk (waar iedereen, ook jij, aan mee kon doen) zou in Rome een grote kerkvergadering (een synode) gehouden worden. Normaal is dat een vergadering van bisschoppen maar dit jaar waren ook vrouwen en leken (mensen die niet gewijd zijn) uitgenodigd. Dat was heel bijzonder!



Oecumenische gebedsviering

In het weekend voorafgaand aan de synode werd een oecumenische gebedsviering gehouden om te bidden voor een succesvol overleg en voor de toekomst van de kerk. 'Oecumenisch' betekent dat er niet alleen mensen van de Rooms Katholieke kerk aanwezig waren maar ook van andere christelijke kerken. 'Waarom zo'n viering' kun je je afvragen. Maar paus Franciscus vindt dat oecumene en synodaliteit (synodaliteit is goed naar elkaar luisteren en samen op weg gaan) bij elkaar horen. Na Jezus' hemelvaart zijn we als één kerk begonnen waar zich in de loop der eeuwen helaas groepen van afsplitsten. Als Rooms Katholieke kerk is het goed om ook naar hen te luisteren voor onze eigen (of misschien wel een gezamenlijke) toekomst. Deze niet-Rooms-Katholieke christelijke kerken waren daarom ook vertegenwoordigd bij de synode.

Een oecumenische viering dus op het Sint Pietersplein op zaterdag 30 september die het begin inluidde van de synode. Met jongeren van over de hele wereld (op [Ramon](#) en [Maartje](#) lees je reisverslagen van twee Nederlandse jongeren) en met 20 leiders van christelijke kerken was het een heel bijzondere samenkomst waarbij de christelijke leiders allen bijdroegen aan de viering en een gezamenlijke zegen uitspraken. Een samenvatting van deze viering kun je vinden op [NPOstart](#). De volledige viering is te vinden op het YouTube-kanaal van het [Vaticaan](#) (helaas zonder ondertiteling 😊)



De zegen van alle kerkelijke leiders samen

De synode, in gesprek en luisteren

Van 4 tot 29 oktober gingen 365 stemgerechtigden (waaronder 80 niet-bisschoppen) met elkaar in Rome in overleg. Nederland werd vertegenwoordigd door professor Myriam Wijlens en de hulpbisschop van Utrecht, Ted Hoogenboom. Het [Katholiek Nieuwsblad](#) schreef 'Veel hete hangijzers kwamen de afgelopen dagen ter sprake op de synode in Rome. Eensgezindheid lijkt er niet te zijn, maar alle deelnemers benadrukken een sfeer van wederzijds respect en bereidheid om naar elkaar te luisteren.' En daar ging het ook om, luisteren naar elkaar.

In gesprek met elkaar



De tussenstand

De synodevergadering leverde twee documenten op: de Brief aan het volk van God en het Synthesedocument. De [Brief aan het volk van God](#) (aan ons dus) beschrijft vooral hoe de synode was voor de deelnemers en hoe we nu verder moeten. In het [Synthesedocument](#) (er is helaas nog geen Nederlandse versie beschikbaar) komen alle besproken onderwerpen aan bod. Per onderwerp worden drie categorieën vermeld: 1. De punten waar men het over eens is. 2. De punten waar meningen van elkaar verschillen en meer overleg en onderzoek nodig is en 3. Voorstellen van mogelijke wegen die ingeslagen kunnen worden om verder te komen.

Over alle punten van dit Synthesedocument moest gestemd worden (kijk maar eens op [uitslag stemming](#)). Alle punten werden aanvaard, waarvan de meeste met een overweldigende meerderheid. Op [RKKerk](#) en [KRO-NCRV](#) vind je een verslag waarin enkele punten van het document naar voren zijn gehaald. In Rome waren ook journalisten aanwezig die verslag deden van de synode. In dit [filmpje](#) van Kerknet hoor je hoe zij het doorgaans positief ervaren hebben en hier en daar nog vragen hebben.

Hoe verder

Nu denk je misschien 'Klaar is Kees!'. Maar met dit Synthesedocument is de synode nog niet afgerond. Het proces en de gesprekken gaan overal in de wereld verder, in bisdommen en parochies. Dit keer zal het Synthesedocument als basis dienen met de vragen en voorstellen die er in staan. Wellicht kun jij daar ook weer over meepraten! Hoe er in ons bisdom en parochie invulling aan gegeven zal worden is nog niet bekend. De gesprekken die wereldwijd gevoerd zullen worden zijn in ieder geval ter voorbereiding van de tweede en afsluitende synodevergadering in oktober 2024. Dan komen de synodevaders en -moeders opnieuw bij elkaar in Rome. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe initiatieven, documenten lezen of nog eens terugkijken, ga dan naar [Luisterend-op-weg](#). [Mgr. Hoogenboom](#) hoopt in ieder geval dat de synode verdere uitwerking krijgt in parochies en het vuur bij alle gedoopten opvoert!



Communievoorbereiding in volle gang Al veel geleerd bij de uitlegviering

Zondag 5 november was de traditionele uitlegviering voor de communicanten in de Lambertuskerk. Wanneer gaan we staan, zitten of knielen? Waarom bidden we een gebed om vergeving? Wat draagt de priester voor kleding? Allemaal vragen waarop in deze viering antwoord werd gegeven.

Zo zullen de communicanten nog veel meer gaan leren de komende maanden. We wensen de 16 kinderen die in juni hun eerste communie gaan doen een mooie voorbereiding!



Eenzame Kerst

Niet hier!!!

Kerstonbijt



Op 26 december om 10.00u organiseren de eerste communicanten van dit jaar weer een kerstonbijt !!!
Opgeven kan via ehc@parochiemarkia.nl of het secretariaat, Rodenborchweg 2, telefoon 073-5212215
Aansluitend aan het ontbijt is er om 11.00u een mis in de kerk.
VAN HARTE WELKOM!!!

Ken je mensen in Rosmalen die met kerst alleen ontbijten? Vertel ze van het kerstonbijt dat door de communicanten georganiseerd wordt!!

PRIKBORD

Oproepjes & mededelingen

Kom zingen bij kinderkoor Eigenwijs!

Zingen is leuk! Vind jij dat ook? Of wil je het graag leren of uitproberen? Kom dan eens meedoen met de repetitie van Kinderkoor Eigenwijs.

Repetitie:

- iedere vrijdag m.u.v. de schoolvakanties
- van 18.30 tot 19.15 uur
- Laurentiuskerk (Oude Baan 1 te Rosmalen)
- voor alle jongens en meisjes vanaf groep 4

Meer info:

kinderteamrosmalen@parochiemarkia.nl
of loop gerust binnen!



Op zoek naar leuke en betekenisvolle cadeau-ideetjes?

Ga eens kijken bij Samuel Advies in Oisterwijk
(www.samueladvies.nl)



**TWIJFEL IN HET
DONKER NOOIT
AAN DAT WAT
JE IN HET LICHT
HEBT GEZIEN**

visje
WWW.VISJEPOSTERS.NL

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/parochiemarkia/ of op de website van de parochie www.parochiemarkia.nl

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemarkia.nl
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden.
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Kleur- en puzzel pagina's



Aftellen naar Kerstmis...

Knutsel je eigen adventskalender en ga samen met Maria en Jozef op weg naar het kerstfeest. Pak je knutselspullen erbij en kijk op: samueladvies.nl



Teken van punt naar punt...

Wie ziet Maria?

