

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen

De kop is er af, we zijn alweer een paar weken onderweg in het nieuwe schooljaar. Hopelijk is dit voor iedereen weer goed van start gegaan! In de kerk starten we ook weer op. Met de gezinsvieringen: op zondag 1 oktober ben je weer van harte welkom! Met de voorbereiding op de 1^e communie: aanmelden kan nog. Kijk hiervoor op bladzijde 4. Ben je wat ouder? Haak dan ook dit jaar weer gezellig aan bij CHILL, op vrijdagavond in het parochiecentrum. We blikken ook nog even terug. Onder meer op de WJD in Lissabon waar een aantal jongeren uit onze parochie afgelopen zomer zijn geweest. Een indrukwekkende en prachtige ervaring, zoals je kan lezen op bladzijde 5, een kennismaking met de wereldkerk en jongeren uit de hele wereld. Je blik verbreden: dat doen we komende maand ook weer in de kerk: in de maand oktober bidden we voor vrede, voor een betere en schonere wereld, dichtbij en ver weg. Veel leesplezier gewenst!

Praten met God Bidden is de moeite waard!

Herken je dit? Soms zit je even rustig alleen en dwalen je gedachten af. Je denkt aan de dingen die je doet en meemaakt. Je wordt er blij van of soms boos. Misschien maak je je zorgen of heb je ergens spijt van en wil je het voortaan beter doen. Op zo'n moment kan het fijn zijn te weten dat er, naast de mensen om je heen, nog iemand is die altijd naar je wil luisteren. Waar je ook bent, op ieder moment van de dag. Weet jij al wie we bedoelen?



Op veel manieren en elk moment

Wist je dat je altijd met al je gedachten en vragen terecht kunt bij God? En dat als je praat met God, we dat bidden noemen? Misschien denk je dat je alleen kan bidden in de kerk. Maar om te bidden hoef je niet per se naar de kerk: bidden kan je op veel manieren, op veel momenten en er zijn wel duizend redenen waarom. Lees maar...



In je eigen woorden

Om te bidden zijn geen moeilijke woorden nodig en het mag ook over alles gaan. Daarom kan je ook heel goed thuis bidden: alleen of samen. Hardop of stil, in je hoofd. Het kan fijn zijn om op een vast moment te bidden, bijvoorbeeld voor het eten of voor het slapen gaan. Als het maar rustig wordt in jezelf. Je kunt dan stil kijken naar alles om je heen. Stilstaan bij jezelf, bij wat je voelt, en daar rustig over nadenken. Stilstaan bij de gedachte dat God er is en van je houdt. Dan kun je tegen God zeggen wat je wilde zeggen in heel eenvoudige woorden of bijna zónder woorden. God hoort je tóch wel. En misschien hoor of voel je in die stilte, wat God, die van jou houdt, aan jou zeggen wil. Paus Franciscus bedacht een hulpmiddel om te bidden: het Vijf Vingersgebed. Kijk maar eens op lambertuskerk-rotterdam.nl/vijf-vingersgebed

Met de woorden van Jezus

Naast bidden in je eigen woorden, kun je ook bidden met de gebeden die je kent uit de kerk, de Bijbel of een gebedenboekje. Of met een combinatie van beide! Twee van de gebeden uit de kerk ken je vast en zeker: het Onze Vader en het Weesgegroot. Eeuwenoude gebeden die tot op de dag van vandaag over de hele wereld door christenen gebeden worden. Het Onze Vader is door Jezus zelf aan ons gegeven: Hij leerde het zijn leerlingen en zij gaven het op hun beurt aan vele anderen door

(vervolg op pagina 2)

MAANDKALENDER

Lambertuskerk

Zondag 5 november

11.00 uur Gezinsviering
(na afloop koffie drinken)

Laurentiuskerk

Zondag 1 oktober

11.00 uur Gezinsviering
(na afloop koffie drinken)

Overige activiteiten

Vrijdag 6 oktober

20.00 uur CHILL-avond voor tieners
in de St.Cathrien

Vrijdag 3 november

20.00 uur CHILL-avond voor tieners
parochiecentrum

Woensdag 4 oktober

Uiterste dag voor aanmelding
communievoorbereiding

JAARKALENDER (najaar 2023)

Gezinsvieringen

Zondag 3 december

Overige activiteiten

1 dec CHILL
3 dec knutselen voor Advent



Rozenkransmaand

Met het Weesgegroet bidden we tot Maria, de moeder van Jezus. Door dit gebed te bidden, vraag je haar je gebeden bij God te brengen. De maand waarin we extra aandacht hebben voor het Weesgegroet en het bidden tot Maria voor anderen is oktober: de Rozenkransmaand. Zo bidden we met de rozenkrans voor bijvoorbeeld vrede. Gelukkig kunnen wij in vrede leven, maar op andere plekken op de wereld leven mensen helaas wel in oorlog en geweld. Door voor hen te bidden, steun je hen in moeilijke tijden en wordt het misschien wel vrede. De rozenkrans is een ketting met 50 kleine kralen. Tussen elke 10 kleine kralen zit een grotere kraal. Deze ketting helpt je met bidden: bij elke kleine kraal bid je een Weesgegroet en bij elke grotere het Onze Vader.



Voor jezelf en voor een ander

Bidden doe je dus niet alleen voor jezelf maar zeker ook voor anderen: mensen dichtbij én ver weg. Ook hiervoor is oktober een speciale maand want oktober is de [Wereldmissiemaand](#). De maand waarin we bidden voor onze kerk wereldwijd. Voor kinderen is speciaal hiervoor een kinderkrant gemaakt waarin je meer kan lezen over het land en de projecten die dit jaar centraal staan en waarvoor ons gebed en onze hulp nodig is. Kijk maar eens op [Missio kinderkrant](#). Dat onze kerk een wereldkerk is, zie je ook aan de mooie gebeden die je vindt op de website van MissioKids: gebeden afkomstig uit de hele wereld ([missiokids.nl/Gebeden](#)).



Duizend redenen waarom...

Tegen God mag je alles zeggen. Door te bidden voel je dat je niet alleen bent. Het geeft je steun als het moeilijk is. Je kunt je dankbaarheid uitdrukken. In ons gebed mogen we vragen dat het beter mag worden of dat we de kracht krijgen onze pijn te dragen. Bidden heeft altijd effect, al is het soms op een andere manier dan je verwacht. God is geen tovenaars. Soms heb je het gevoel dat er niemand luistert en ben je zwaarmoedig, maar ook die gevoelens mag je bij God neerleggen. We mogen ons in geloof aan Hem geven zoals we zijn. Bidden is de moeite waard!

Wist je dat?

- Je speciaal op **18 oktober** een tientje van de rozenkrans kunt meebidden met '1 Miljoen kinderen bidden voor vrede'. Meedoen? Meld je dan aan op [Kinderen bidden voor Kinderen](#) of vind daar meer info
- Je meer kan lezen over bidden op:
[bidden met kinderen boekjes](#)
[10x bidden met kinderen](#)
Voor ouders:
[bidden onderweg](#)



Gebed voor de Vrede (bron: Missiokids):

God, wij bidden voor
alle mensen die lijden.
Elke dag sterven
duizenden mensen.
De oorzaken zijn oorlog,
hongersnood en natuurrampen.
Kinderen zijn zonder familie.
Ze hebben honger en dorst.
Families vluchten,
om een plek te vinden
waar ze beschermd zijn.

Help ons, God,
een wereld te bouwen,
waarin iedereen goed kan leven.
Een wereld, waarin iedereen
als een roos kan bloeien.
Een wereld, waarin niemand
meer huilt en geen oorlog meer is.
Een wereld, waarin iedereen
in vrede met elkaar danst en zingt.



Prijsvraag!

Zoeken in de etalage van het parochiecentrum

Kom je wel eens in het parochiecentrum? Of fiets je er wel eens langs? Dan heb je vast al wel eens gezien dat er steeds verschillende dingen achter het raam te zien zijn! Deze zomer hing er bijvoorbeeld een hele grote kaart met lijntjes naar plaatsen die bijzonder zijn voor onze kerk en ons geloof. Vlak na de vakantie was er een kazuifel te zien en andere voorwerpen die te maken hadden met de heilige Lambertus.

Nu is de etalage aangekleed rond het thema 'Rozenkransmaand'. Leuk om te gaan kijken! Wij zijn heel benieuwd of jullie alle [rozenkransen](#) die er hangen en liggen kunnen vinden en kunnen tellen. Laat het ons weten. Onder de goede antwoorden verloten we een prijsje!

Stuur uiterlijk vrijdag 3 november je antwoord per mail naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl met vermelding van je naam. Na de loting krijgt iedere inzender bericht van de uitslag. Succes met zoeken!



Is jouw JA echt JA?

Gezinsviering zondag 1 oktober

We gaan weer van start! Zondag 1 oktober vieren we de eerste gezinsviering van dit schooljaar. Het is een viering met een voor iedereen wel eens lastig thema, namelijk 'is jouw JA echt JA'. Het is soms zo makkelijk om iets toe te zeggen maar om het dan ook te doen valt niet altijd mee. Dan kost het toch veel tijd of heb je eigenlijk leukere dingen te doen. De evangelielezing van deze zondag gaat over een vader die zijn zoons vraagt om te hem te helpen in de wijngaard. De ene zoon zegt JA maar komt toch niet. De andere zoon zegt NEE maar hij bedenkt zich en gaat wél helpen. Wie van de twee heeft dan gedaan wat de vader graag wil? We gaan het er op zondag 1 oktober over hebben.

Kom mee luisteren, praten en zingen om 11.00 uur in de Laurentiuskerk. Na afloop is er koffie en limonade. Tot dan!



BOEK IN DE SCHIJNWERPERS

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet te worden.... Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen over de Bijbel en het geloof.

Hoe het begon

Een kijk- en wonderboek over Gods schepping
(door: S. Hollemans)

Een sprankelende, kleurrijke vertelling over de schepping. Met tekst op rijm. Boek in groot formaat. Voor kinderen vanaf 3 jaar.

Aantal pagina's: 16
Prijs €14,95

Verkrijgbaar bij:

bol.com

Tip: kijk hier ook voor een inkijs-exemplaar.



Mijn gebedenboekje / Gebedenkaartjes (door: De Wonderwolk)

Het Gebedenboekje en de Gebedenkaartjes bieden beide mooie handvatten om samen met je kind te bidden. In het gebedenboekje verzamel je samen zelfgemaakte gebedjes, door te schrijven, te kleuren en te plakken. De 20 gebedenkaartjes hebben (alledaagse) gebedspunten die aansluiten bij de beleving van jonge kinderen. Met vrolijke illustraties.

Prijs gebedenboekje: €12,50

Prijs gebedenkaartjes: €8,95

Verkrijgbaar bij:

dewonderwolk.nl



Franciscus en de dieren (door: P. Grobler)

Franciscus houdt van alle dieren en gelooft in het Goede. Met zijn beste vriend Ezel reist hij de wereld rond en spreekt hij met dieren en mensen. Zo probeert hij de wereld steeds iets mooier te maken. Een prentenboek met kleurrijke tekeningen, gebaseerd op het leven van Franciscus van Assisi (1181-1226).

Aantal pagina's: 16

Prijs: €14,95

Verkrijgbaar bij: bol.com

Tip: Ook eens kijken én luisteren naar de mooie dierenverhalen over Franciscus? Kijk dan op YouTube naar [Franciscus en de wolf](#)



Aanmelden nog mogelijk Communievoorbereiding Rosmalen gaat van start

Voor de kinderen in groep 4 (of hoger) is het tijd voor een bijzondere gebeurtenis. Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de Lambertuskerk op zondag 2 juni 2024 kunnen zij namelijk hun Eerste Heilige Communie doen. De informatieavond is inmiddels geweest, maar kinderen kunnen nog steeds aangemeld worden, graag uiterlijk 4 oktober. Dat kan via [aanmelden communie](#). De eerste bijeenkomst is op zondagochtend 8 oktober in het parochiecentrum.

Informatie

Wilt u meer informatie over de voorbereiding en het project waar mee gewerkt gaat worden? Stuur dan een e-mail naar ehc@parochiemarkia.nl. Wellicht tot ziens!



Wist je dat...?

- ons kinderkoor **Eigenwijs** in een **uitzending** van ROS-Radio te gast is geweest
- dit was vanwege hun **60-jarig jubileum** in juni
- de uitzending al op 2 juli is geweest maar er sindsdien geen Kidsflits meer is verschenen
- je de uitzending **terug kunt luisteren** via uitzending gemist op [interview Ros-Radio](#) (scroll naar beneden om de uitzending van 2 juli te zoeken en ga naar minuut 33:10)
- er binnenkort ook weer gestart zal worden met de voorbereiding op het **vormsel**
- er nog geen datum bekend is voor de **informatieavond** maar dat deze op de website www.parochiemarkia.nl bekend zal worden gemaakt
- je je eventueel al wel aan kunt melden via [vormsel](#)
- er eind november een bijzonder en mysterieus klinkend **weekend** is voor jongeren van 16 jaar en ouder
- je op [Mysterytour Jong Bisdom Den Bosch](#) hierover alle informatie kunt vinden
- er in de maand oktober een **Maria-tentoonstelling** te zien is in de **St.Cathrien** in Den Bosch
- deze in de herfstvakantie en in de weekenden te **bezoeken** is van 14.00 – 17.00 uur
- je er een **Mariabeeldje** kunt versieren dat vervolgens deel uit gaat maken van de tentoonstelling
- je op [Maria-tentoonstelling](#) uitgebreide **informatie** over de tentoonstelling en de activiteiten daaromheen kunt vinden

ROS



Jubilea voor pastoor Paul Feestelijk vieren in de openlucht

Op zondag 2 juli vond de jaarlijkse openluchtviering plaats bij landgoed Coudewater. Vanwege de werkzaamheden op het terrein was dat ditmaal niet bij de voor ons vertrouwde hooiberg maar op het grote veld voor het monumentale hoofdgebouw. Ook een prachtige plek! Het altaar werd onder een grote rode beuk opgebouwd en de stoelen er om heen gezet. Deze locatie bleek goed te vinden te zijn voor de toestromende parochianen en om 10.30 uur kon de viering beginnen.

Birgitta

Het gilde ging voorop en maakte de speciale plechtigheden extra bijzonder. Zo liepen ze aan het slot van de viering mee naar het beeld van Brigitta toen er een bloemstuk voor haar werd neergelegd. Birgitta was degene die de orde van de Birgittinessen en de Birgittijnen stichtte (een kloosterorde). Voor deze orde werd in 1434 abdij Mariënwater (het witte hoofdgebouw op Coudewater waar nu de viering was) opgericht.

Nog steeds staat daar een beeld van haar, en vieren we haar gedachtenis, omdat zij verbonden is met onze parochie. Dit jaar is het 650 jaar geleden dat Birgitta overleed. Het grote bloemstuk zette haar mooi in de bloemen.

Mariakazuifel

Het einde van de viering had nog meer bijzonderheden in petto. Pastoor Paul vierde namelijk zijn zestigste verjaardag en zijn dertigjarig priesterjubileum! Een hele goede reden om hem in de spotlights te zetten, samen een feestlied te zingen dat speciaal voor hem geschreven was en om hem twee bijzondere cadeaus te geven. Hij kreeg een met blauwe accenten bewerkte Mariakazuifel om bij vieringen rond Maria in bijpassende kleding voor te kunnen gaan. Kijk maar eens op de foto! Daarnaast

ontving hij een gevuld koffertje met alles wat je je maar kan wensen - van kelk tot kaarsen - om op reis eucharistie te kunnen vieren.

Taart!

Na afloop waren alle stoelen rap weer opgeruimd en was het tijd voor koffie, thee en ranja met een heerlijke petit four met 60 er op! De kinderen vermaakten zich ondertussen met een waterflessenspel, sjoelen en een spannend 'snoepjes-rapen-spel'. Het was een mooie, feestelijke en gezellige ochtend!



Terugblik familiedag bij Museumpark Oriëntalis Met kinderkoor Eigenwijs op zoek naar "de Wonderlijke 7"

We hadden zaterdag 1 juli een uitstapje voor het jubileum met het kinderkoor Eigenwijs. We zijn met de bus vanuit Rosmalen naar museumpark Oriëntalis in Nijmegen gegaan. Daar was een familiedag georganiseerd door het familiepastoraat van het bisdom. In Nijmegen aangekomen, hebben we een tas gekregen met een boekje en een puzzel erin. We kregen een goed gevuld lunchpakket. Er was een super mooie kerk en daarin kregen we een uitleg over de dag.



We gingen het park binnen en bij elk stuk waar we stopten, lieten ze een van de 7 sacramenten zien en vertelden ze een verhaal er over. Per sacrament konden we dan kiezen welke workshop we wouden doen. Ik heb een armbandje gemaakt, getimmerd en een rollator race gedaan met een teddy bear erop die er niet af mocht vallen. Er was een mini

musical over Paulus van KISI. Bij het een van de laatste sacramenten gingen we brood maken hoe ze dat vroeger ook deden. Terug bij de kerk gingen we optreden met Marcel en Lydia en hebben we weer leuke liedjes gezongen en gedanst, ik mocht ook nog een stukje voorlezen voor de kerk met paar andere kinderen. Toen de mis was afgelopen, kon je nog friet en een snack halen bij de frietkar. We liepen terug naar de bus en reden we weer 45 minuten terug naar Rosmalen.

Het was een super leuke dag met iedereen!
Bente Smolders



Eigenwijs mag meezingen met Marcel & Lydia tijdens de viering



Laudato Si' Zorg voor de wereld

Binnenkort, op 4 oktober, vieren we Dierendag. Dat dit de feestdag is van Sint Franciscus van Assisi weet je vast wel, en ook dat deze heilige bekend is van zijn liefde en zorg voor de schepping. Maar wist je ook dat deze dag niet op zichzelf staat. Lees maar eens...

Schepping

Wellicht heb je er wel eens van gehoord: Laudato Si'. Het is de oproep van paus Franciscus om te zorgen voor de aarde, de mens en de natuur. Laudato Si' betekent 'Geprezen zij Gij'. De paus verwijst met deze titel naar het zonnelied van Sint Franciscus: dit is de ode van Franciscus aan de schepping. Wist je dat we in de katholieke kerk, uit zorg voor het milieu, jaarlijks in het najaar extra stil staan bij de schepping en bij onze taak deze te beschermen en te behouden? We doen dat van 1 september tot en met 4 oktober. En die laatste dag is natuurlijk niet voor niets gekozen! Deze weken noemen we 'de Scheppingsperiode'. De eerste dag daarvan, 1 september, is in 2015 door paus Franciscus uitgeroepen tot 'Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping'. De laatste dag, 4 oktober, valt dit jaar samen met de opening van de synode waarover je op bladzijde 7 meer kunt lezen.

Meer weten over Laudato Si'? Kijk dan op laudato-si.nl.

Je vindt hier ook een kleur- en activiteitenboekje voor kinderen: [Activiteitenboekje voor kinderen 2023.pdf](#)

Meezingen over Laudato Si' kan ook! Klik voor dit leuke lied op [Geloven Thuis](#)



Lissabon 2023

Wereld Jongeren Dagen, één groot feest!

Op 25 juli was het zover! We vertrokken op onze 16-daagse reis naar de Wereld Jongeren Dagen (WJD) in Portugal. Via Taizé (Frankrijk), Barcelona (Spanje) en Toledo (Spanje) gingen we naar Lissabon.

We reden elke keer één dag met de bus, waarna we één volledige dag in een bepaalde stad hadden. Tijdens een lange busreis ligt de

verveling op de loer (dat herkennen jullie vast wel van lange autoritjes als je op vakantie gaat), dus er werden films gekeken, veel gekletst, sleutelhangers gemaakt van scoubidou-touwtjes, spelletjes gedaan, puzzeltjes gemaakt, meegezongen met Samson en Gert en natuurlijk ook geslapen. Op dagen dat we niet in de bus zaten, konden we de steden waar we langsgingen bekijken en ook een aantal keer de Heilige Mis vieren. En het vieren van zo'n mis kan op allerlei plekken. Zo hebben we missen gehouden in de crypte van de Sagrada Familia in Barcelona (die ene kerk die nog steeds niet af is), kapellen in kloosters, op grasveldjes, of gewoon op een betonnen speelplaats bij een sporthal. Ook het slapen was in verschillende soorten gebouwen. Zo sliepen we in Barcelona in een oude dierentuin, in Toledo in een paleis van bijna 1200 jaar oud en in Lissabon zelf rolden we onze matjes uit in klaslokalen van een middelbare school. In die school sliepen we met wel 1600 andere jongeren!



Groot festival

De WJD in Lissabon zelf zijn eigenlijk te vergelijken met een heel groot festival. In de ochtend hadden we met alle Nederlandse bisdommen een catechese en viering. Daarna konden we zelf de stad in voor het festival. Overal in de stad waren concertjes van bands, werden films gedraaid, theater gespeeld, lezingen gegeven of sporttoernooien gehouden. Je komt jongeren tegen van over de hele wereld. We hadden klompjes-sleutelhangers meegenomen om te ruilen tegen dingetjes van andere jongeren uit andere landen. Zo hebben we bijvoorbeeld hangertjes uit China, Maria-bedeltjes uit Panama en rozenkransen uit Spanje geruild. In Lissabon werd ook het Lijdensverhaal van Jezus (de Kruisweg) in een dans uitgevoerd en kwam de Paus ons natuurlijk ook vergezellen.



Eén groot feest!



Dans bij de opening

Slotviering

Het laatste weekend van de WJD zijn we met alle jongeren naar een groot veld gegaan. Het slotweekend staat altijd in het teken van een avondwake op een veld, waar je vervolgens ook blijft slapen, en de volgende ochtend is dan de slotmis

met de Paus. Met 1,5 miljoen jongeren zijn we naar het veld gelopen waar we onze luchtbedden en slaapzakken op de grond hebben uitgelegd. De hele avond werd er overal op het veld muziek gemaakt, gedanst, spelletjes gedaan en gekletst. Vooral de Brazilianen gingen (ook een deel van de nacht 😊) door met muziek maken op trommels, gitaren en trompetten. Het was een groot feest! Na een (korte) nacht onder de sterrenhemel (we sliepen niet in tenten), werden we 's ochtends wakker gemaakt met muziek van een priester-DJ (ja echt, een priester die DJ is!) en hebben we de WJD afgesloten met een Heilige Mis. De Paus was de voorganger en de "kerk" zat vol met 1,5 miljoen mensen! Hij gaf ons de boodschap mee ons licht te laten schijnen, te luisteren en niet bang te zijn. Zo kunnen we met de boodschap van het evangelie bouwen aan een wereld vol liefde.

Via Fatima naar huis

Na de mis hebben we onze spullen gepakt en zijn we nog naar Fatima geweest. Dat is een plaats waar Maria is verschenen aan drie herderskinderen. Hier hebben we nog meegelopen in een mooie lichtprocessie en ook overnacht in een gymzaal. De drie laatste dagen hebben we in de bus gezeten (en veel bijgeslapen!) voordat we weer in Den Bosch aankwamen.

Een hele mooie reis met nieuwe vriendschappen en heel veel gezelligheid! Dank aan iedereen die ons (Nathalie, Stephanie en mij) via sponsoracties of donaties financieel heeft gesteund!

Maudy van der Heiden

Voor meer foto's kun je kijken op [foto's Piotr Kemna](#).

Jong Bisdom Den Bosch heeft zowel een leuke [trailer](#) gemaakt als een [aftermovie van de gehele reis](#).

Op het veld van de slotviering



In de verte het altaar, gelukkig ook te zien op schermen



Een enorme mensenmasse bij de slotviering (op het veld binnen de groene lijnen). Rode ovaal links: het altaar, rode cirkel rechts: de groep van Jong Bisdom Den Bosch.

Bid zaterdag 30 september mee voor het succes van de synode en de toekomst van de kerk! Start van de synode op 4 oktober



In februari 2022 schreven we in het thema-artikel van de Kidsflits over de oproep van de paus om mee te doen aan het synodale proces. De paus deed een oproep aan ALLE gelovigen en mensen die zich niet (meer) verbonden voelen met de RK-kerk om mee te praten over de toekomst van de kerk. Op [Luisterend op weg](#) vind je een korte en mooie toelichting op dit synodale proces. Je kon op heel veel manieren je stem laten horen, o.a. door vragenlijsten in te vullen via Jong Bisdom Den Bosch, via het Netwerk Katholieke Vrouwen (kijk voor hun verslag op [verslag NKV](#)), of door een mail te sturen aan bisschop de Korte. Misschien heb jij ook meegedaan?!

De resultaten van die gesprekken moesten meegegeven worden aan de bisschoppen die in het najaar van 2023 bij elkaar gaan komen. En dat moment is nu HEEEEEL dichtbij!



Het is zover! Synode in oktober

Van 4 tot 29 oktober 2023 is het namelijk zover en vindt de eerste wereldwijde synode rond het synodale proces plaats in Rome. Een jaar later zal de tweede synode volgen. Het is voor het eerst dat niet alleen bisschoppen en priesters meedoen met zo'n overleg maar dat ook mannelijke en vrouwelijke leken deel mogen nemen en dat is heel bijzonder!

Bidden voor succes op zaterdag 30 september

Het Vaticaan nodigt nu 1,4 miljard katholieken wereldwijd uit om mee te bidden voor het succes van deze synode. Paus Franciscus heeft daarom jonge christenen van alle kerkelijke achtergronden uitgenodigd om 30 september op het Sint-Pietersplein in Rome mee te bidden voor de toekomst van de Kerk. Deze samenkomst van Gods volk, 'Together', vindt plaats aan de vooravond van de synode. Vanuit vele landen, ook uit Nederland, reizen jongeren dat weekend naar Rome om mee te doen aan deze bijzondere gebedsviering in de stijl van Taizé.



Taizé-viering voor de synode

Sint Jan op 30 september verbonden met Rome

Niet iedereen kan maar zo naar Rome gaan.

Maar mee bidden kan ook in Nederland, heel dichtbij! Je kunt terecht in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Daar is tegelijkertijd, om 17.00 uur, een [gebedsviering](#) met dezelfde liederen en teksten als in Rome. Via een groot beeldscherm is er ook een live verbinding met de viering in Rome. Iedereen, jong en minder-jong, is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen om samen te bidden met de jongeren op het Sint-Pietersplein.



Een overzicht van de voorbereidingen op de synode

Al het spreken met en luisteren naar elkaar heeft bijna twee jaar in beslag genomen. Hieronder een overzicht:

- okt 2021 Paus Franciscus kondigt het synodaal proces aan. Gedurende enkele maanden raadpleging onder gelovigen (ook die niet naar de kerk gaan) waar je zelf misschien aan hebt deelgenomen.
- mei 2022 Rapport per bisdom opgesteld n.a.v. deze raadpleging
- aug 2022 Op basis van de rapporten per bisdom wordt een [nationaal rapport](#) gemaakt dat naar Rome wordt gestuurd
- okt 2022 In Rome worden alle nationale rapporten gelezen en besproken wat leidt tot het [werkdocument](#) 'Vergroot de ruimte van uw tent'. Dit werkdocument wordt in ieder land weer besproken ([samenvatting reacties](#)) waarna afgevaardigden naar het continentale overleg gaan.
- feb/mrt 2023 Op ieder continent wordt het werkdocument besproken en een [slotdocument](#) gemaakt. Voor Europa gebeurt dat in Praag met 39 landen. Dit slotdocument wordt naar Rome gestuurd.
- mei 2023 De zeven slotdocumenten (van ieder continent eentje) worden gebruikt om een voorbereidend document op te stellen ([Instrumentum Laboris](#), latijn voor 'werkdocument') waarmee de synodevergadering in oktober 2023 aan de slag gaat. Op [Kerknet](#) zijn 7 vragen en antwoorden te vinden m.b.t. dit werkdocument.
- 4 okt 2023 Start synode

Luisteren

Sinds de start van het synodale proces in oktober 2021 is er heel veel gesproken, vooral geluisterd, opgeschreven, weer gesproken, geluisterd, opgeschreven enz. enz. Centraal staat steeds het luisteren naar elkaar waarna er gebeden wordt en de Heilige Geest om hulp wordt gevraagd. Hulp in de vorm van bijvoorbeeld geduld en wijsheid. Want wanneer er zoveel mensen mee mogen praten zijn er bijvoorbeeld heel veel meningen die niet met die van jou overeenkomen. De Heilige Geest is in dit proces een soort van GPS-systeem om de deelnemers op de juiste weg te houden.

Speciaal lied

Speciaal voor deze viering op 30 september is een nieuw Taizélied gecomponeerd op het Adsumus Sancte Spiritus (Wij staan voor U, Heilige Geest). [Hier](#) kun je dit meditatieve lied beluisteren of [hier](#) de tekst en bladmuziek vinden. De tekst wordt al eeuwenlang gebruikt tijdens beslissende vergaderingen in de kerk zoals synodes en concilies. Deze traditie wordt nu voortgezet: bij alle voorbereidende ontmoetingen én tijdens de synode in oktober zal het gebeden worden. Het is een gebed gericht aan de Heilige Geest, waarin om hulp en wijsheid wordt gevraagd bij het luisteren naar Gods wil. Het refrein herhaalt steeds 'Wij staan voor U Heilige Geest, kom naar ons toe en sta ons bij'. Via de [livestream](#) kun je de viering ook thuis volgen. Bid je ook mee, in de Sint Jan of thuis of met een eigen gebed?

Meer weten?

Wil je meer weten of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Ga dan naar [Luisterend op weg](#). Daar vind je o.a. de eerste uitzending van 'Synode café' en onderaan de pagina kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Kernteam van CHILL zoekt versterking Doe mee met het CHILL-team

Op vrijdagavonden staat het Parochiecentrum tot de beschikking van jongeren. Zij komen daar één keer per maand bij elkaar voor een avond vol gezelligheid en activiteiten rondom het geloof. Wij willen die avonden graag verder uitbouwen en vooral voortzetten.



Vind jij het leuk om met tieners over geloof na te denken? Of heb je uitdagende sport- en spelideeën? Wil jij betrokken zijn bij het jeugdwerk in de parochie? Neem dan contact op met pastoraal werker Johanneke Bosman via pastoraalwerker@parochiemarkia.nl. Dan bespreken we samen hoe jouw talenten het CHILL-team kunnen versterken.

Nicole en Johanneke



Komfestival – Open Monumentendag zondag 10 september 1500 kaarsjes aangestoken

Ook dit jaar deed onze Lambertuskerk weer mee met Open Monumentendag op zondagmiddag 10 september. De dag dat ook het dorp bol stond van activiteiten rond het KOM-festival. Het werd een mooie en geslaagde middag! Maar liefst 1895 bezoekers zijn geteld die dag in de kerk. Misschien was jij er één van?

Gastvrij

En er werden 1500 kaarsjes aangestoken (zie foto!). De bezoekers, waaronder veel gezinnen met kinderen, werden door de vele vrijwilligers gastvrij ontvangen en goed verzorgd: er was koffie, thee, ranja en voor iedereen een heerlijke plak cake, gebakken door parochianen. Je kon op allerlei manieren meer te weten komen over onze kerk. Zo was er voor kinderen een speurtocht. Buiten werden zelfgemaakte spullen verkocht door vrijwilligers van de Willibrordkerk. Op naar volgend jaar, Open Monumentendag 2024!



PRIKBORD

Oproepjes & mededelingen

Kom zingen bij kinderkoor Eigenwijs!

Zingen is leuk! Vind jij dat ook? Of wil je het graag leren of uitproberen? Kom dan eens meedoen met de repetitie van Kinderkoor Eigenwijs.

Repetitie:

- iedere vrijdag m.u.v. de schoolvakanties
- van 18.30 tot 19.15 uur
- Laurentiuskerk (Oude Baan 1 te Rosmalen)
- Voor alle jongens en meisjes vanaf groep 4

Meer info:

kinderteamrosmalen@parochiemarkia.nl

of loop gerust binnen!



Welkom!

Wil je graag meer weten over wat er allemaal in onze parochie gebeurt?

Kijk dan eens naar de digitale parochie-nieuwsbrief. Deze verschijnt wekelijks op parochiemarkia.nl/nieuwsbrief

Abonneren kan natuurlijk ook! Meld je aan op de homepage van parochiemarkia.nl (helemaal onderaan) en ontvang de nieuwsbrief elke week in je mailbox.

ALS JE NIET
KUNT BIDDEN
ZOALS JE WILT,
BID DAN ZOALS
JE KUNT



Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/parochiemarkia/
of op de website van de parochie www.parochiemarkia.nl

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemarkia.nl
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden.
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Kleur- en puzzel pagina's



St. Franciscus

4 oktober

Zet jij de juiste letters op hun plek? Een puzzel met kaarsjes om het gebed tot Maria, het Weesgegroet, goed te leren kennen.




a e i o u
 zet de juiste letters in de juiste kaarsen.

W s g gr t M r i ,
 v l v n g n d .
 D H v r i s m t U .
 G j z j t d g z g n d
 n d r d v r u w n
 n g z g n d i s J v z s
 d v r c h t v n w s c h t .
 H v l l i g M r i ,
 M o d e r v n G o d ,
 b i d v r n s z n d r s ,
 n n i n h v t
 r v n n z d d
 A m n

Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl



Speciaal voor kinderen heeft de H. Lambertuskerk te Rotterdam een mooi werkboekje gemaakt over het Weesgegroet.

Klik hiervoor op: [werkboekje met uitleg](#)



Het wordt herfst.
De eekhoorn gaat op zoek naar eten voor zijn wintervoorraad.

Wijs jij hem de weg?



Maak je eigen vredesduif



- 1 Schrijf jouw vredesboodschap op beide duiven.
- 2 Versier de duif met verf, potlood of veertjes.
- 3 Knip de duiven uit.
- 4 Doe aan de achterkant van één duif lijm op de bovenste rand, ongeveer 1 centimeter breed, van de vleugel tot aan de kop.
- 5 Plak de duiven precies op elkaar
- 6 Maak een gaatje van het grijze puntje. Later gaat daar een touwtje doorheen.
- 7 Schuif de duif over de lampionstok.
- 8 Zet aan de onderkant vast met een paperclip.



Bron: samma.nl