

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen

Na het paasfeest kunnen we nu uitkijken naar nog een mooie periode in de kerk. Een periode waarin we het schooljaar gaan afsluiten en de zomervakantie feestelijk zullen inluiden: met de openluchtviering op Coudewater. Maar het is ook een periode waarin we een nieuw begin mogen vieren. En dat kondigt zich komende donderdag aan, met Hemelvaart, en laat zich zien met het Pinksterfeest, op zondag 28 mei. Want dat is het feest van de geboorte van de kerk zoals we die nu nog kennen. Maar er is nog meer reden voor een feestje...wist je dat ons kinderkoor Eigenwijs dit jaar 60 jaar bestaat? Bijzonder hè! Kom het meevieren op 17 juni: de uitnodiging vind je op blz. 3. Het kinderkoor viert niet als enige 60 jaar: ook pastoor Janssen wordt dit jaar 60! Tijdens de openluchtviering zal hij dit vieren! Je leest erover op blz. 5. Met de zomer in aantocht blikken we ook alvast vooruit. Ben je avontuurlijk ingesteld, ga dan mee op ontdekkingsreis naar de 7 schatten van de kerk. Nieuwsgierig? Kijk dan op blz. 2. In de zomervakantie kun je er uiteraard ook nog op uit: op zomerkamp met Emmanuel en op zeilweek met het Jong Bisdom Den Bosch. Genoeg om naar uit te kijken weer. Veel leesplezier gewenst!

40 dagen na Pasen Hemelvaart

Alhoewel het Paasfeest alweer even achter ons ligt, is de paastijd nog niet voorbij: wat er met Pasen gebeurt, is zo bijzonder dat we het vijftig dagen mogen vieren. Met Pinksteren, de 50^e dag na Pasen, sluiten we de Paastijd af. Maar voordat het zover is, vieren we eerst nog Hemelvaart.

Terug naar God

Op donderdag 18 mei vieren we dat Jezus na zijn verrijzenis terugkeert naar God. Dit gebeurde niet voordat er nog een aantal wonderlijke gebeurtenissen hadden plaatsgevonden. Na zijn verrijzenis, wat we vieren met Pasen, kwam Jezus namelijk nog een paar keer bij zijn leerlingen terug. 'Verschijningen' noemen we dat.



Zo ontmoetten twee van zijn leerlingen Hem toen ze op waren naar Emmaüs en weer anderen zagen Hem toen ze aan het vissen waren op het meer van Galilea. Op de veertigste dag na Pasen was Jezus voor de laatste keer bij zijn leerlingen. Hij zei tegen hen: "Blijf in Jeruzalem en wacht tot jullie de Heilige Geest hebben ontvangen. Dan kunnen jullie aan iedereen vertellen wat ik jullie geleerd heb. Ik zal er altijd zijn om jullie te helpen." Toen keerde Jezus terug naar God,

zijn Vader in de hemel. Deze wonderlijke gebeurtenis vieren we met Hemelvaart. Een feest dat in de loop der eeuwen op verschillende manieren gevierd is!

Hemelvaart in de eerste eeuwen

In de eerste eeuwen van onze jaartelling werden Jezus' opstanding, zijn hemelvaart en de ontvangst van de Heilige Geest als één feest gezien. Dat feest werd gedurende de hele paastijd, dus vijftig dagen lang, ononderbroken gevierd.

Vanaf de 4de eeuw begon men de drie gebeurtenissen uit elkaar te halen. Daarbij speelde eerbied voor het getal 40 een rol omdat dat in de Bijbel een heilig getal is en staat voor een periode van verwachting en voorbereiding. Hemelvaart werd vanaf toen op de veertigste dag na Pasen gevierd.

(vervolg: zie blz. 2)



MAANDKALENDER

Lambertuskerk

Zondag 4 juni

- 10.00 uur Viering 1^e communie
- 12.30 uur Viering 1^e communie

Laurentiuskerk

Zondag 28 mei, Eerste Pinksterdag

- 11.00 uur Viering met
Kinderwoorddienst

Overige activiteiten

Vrijdag 2 juni

- 20.00 uur CHILL-avond

Zaterdag 17 juni

- 16.00 uur Jubileumconcert van
kinderkoor Eigenwijs,
Laurentiuskerk

Zaterdag 1 juli

- Ontdekkingsreis
Museumpark Oriëntalis
Nijmegen

Zondag 2 juli

- 10.30 uur Openluchtviering bij
Coudewater met drinken
en spelletjes na afloop



Afscheid

Langzamerhand ontwikkelde Hemelvaart zich tot een afscheid, tot een droevig feest. Net als bij andere hoogfeesten, hield men op deze dag een processie. Deze kreeg de betekenis van het uitgeleide doen van Jezus naar de Olijfberg. Volkselementen werden aan het feest toegevoegd. Zo werd in sommige streken tijdens het lezen van het evangelie een kruisbeeld omhoog gehesen in het kerkgewelf. Hiermee wilde men de hemelvaart van Jezus zo goed mogelijk uitbeelden. In de 6^e eeuw werden de drie dagen vóór Hemelvaart uitgeroepen als biddagen. In processie trok men door de akkers om Gods zegen te vragen over de velden. Want men geloofde dat Jezus bij zijn hemelvaart alle gebeden en wensen van zijn volk mee zou nemen naar zijn Vader.

Doven paaskaars

In de middeleeuwen werd Hemelvaart het afsluitende feest van de paasperiode. Dit werd gesymboliseerd in het doven van de paaskaars op Hemelvaartsdag, nadat men het evangelie gelezen had. Hiermee leek het echter alsof Jezus ook bij ons is weggegaan. Terwijl we juist geloven dat Jezus altijd bij ons is! Het Tweede Vaticaans Concilie (1963-1965) besloot daarom dat Hemelvaart geen afscheid meer was. Daarom blijft de paaskaars tegenwoordig weer de hele paastijd branden: van Pasen tot en met Pinksteren. Want Pasen, Hemelvaart en Pinksteren horen bij elkaar!



Wist je dat...

- wat we met Hemelvaart vieren met Lego wordt uitgelegd in dit leuke filmpje: [Hemelvaart uitgelegd met Lego](#)
- het een traditie is om op Hemelvaartsdag te dauwtrappen
- je dan heel vroeg op staat om te gaan wandelen: voor dag en dauw!
- de naam van de volgende feestdag ook heel bijzonder is: Pinksteren betekent 50!

De Wonderlijke 7

Ga mee op ontdekkingsreis op 1 juli!

Net als voorgaande jaren organiseert de afdeling Familiepastoraat van het bisdom van 's-Hertogenbosch een mooie dag voor gezinnen. We gaan op zaterdag 1 juli 2023 met gezinnen op zoek naar de Wonderlijke 7! Dat doen we in Museumpark Orientalis en in de Cenakelkerk, onderdeel van het Grootste Museum van Nederland. Beide in Heilig Landstichting bij Nijmegen.



Wat gaan we doen

We gaan op zoek naar de wonderlijke 7! Wie of wat zijn die wonderlijke 7? Dat wil de organisatie nog niet verklappen maar ze zitten in de schatkist van onze Kerk. We zullen merken dat ze echt met ons eigen leven te maken hebben. Tijdens deze ontdekkingsreis valt er van alles te proeven, uit te proberen, knutselen, oplossen, zingen, dansen en misschien zelfs te zweven! Daarbij komt je langs diverse plaatsen in dit mooie museumpark. De workshops langs de route zullen duidelijk maken wie of wat die Wonderlijke 7 nu eigenlijk zijn. Het programma begint om 09.30 uur bij de Cenakelkerk en eindigt daar om 16.00 uur. Voor meer info kijk op: bisdomdenbosch.nl/wonderlijke-7

Voor wie?

Nieuwsgierig geworden? Reis met ons mee op zaterdag 1 juli naar de Heilig Land Stichting bij Nijmegen. Alle gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd zijn van harte welkom. Papa's, mama's, opa's en oma's, broers, zussen, vriendjes en vriendinnetjes, meld ze aan en neem ze mee!

Inschrijven

Je kunt je **tot 1 juni** aanmelden bij [bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim](#). De prijs voor deze all-inclusive-ontdekkingsreis is €5,00 per persoon.

Kinderkoor Eigenwijs gaat al mee, als onderdeel van hun jubileumprogramma. Zij reizen, samen met pastoraal werker Johanneke, met de bus vanuit Rosmalen. Misschien dus leuk om ook met de bus mee te gaan (aan te geven bij inschrijving)?

Wil je (alvast) knutselen en puzzelen rond deze ontdekkingsreis?

Kijk dan op bisdomdenbosch.nl/Wonderlijke-7-Nieuwsbrief





Kinderkoor Eigenwijs viert 60-jarig jubileum Concert op 17 juni met Marcel & Lydia

Dit jaar viert kinderkoor Eigenwijs van de Lambertus- en de Laurentiuskerk het 60-jarig bestaan! Reden genoeg voor een feestje en aanleiding om op 17 juni een concert te geven samen met Marcel en Lydia. Daarnaast gaan ze samen op kooruitstapje waarbij ze aansluiten bij de Ontdekkingsreis van het Bisdomein (waarover je op bladzijde 2 van deze Kidsflits meer kunt lezen).

Geschiedenis

In de vorige Kidsflits stond al een uitgebreide geschiedenis van het kinderkoor. Wil je dat nog eens nalezen? Klik dan op [Eigenwijs](#). Daar lees je over het begin van het koor, het samengaan van de koren Kleinoot en Eigenwijs en de verschillende dirigenten die het koor heeft gekend. Daar kun je ook lezen over de jubileummusical van tien jaar geleden.

60 jaar, dat vieren ze graag met jullie

Maar nu is het jaar van het 60-jarige jubileum al weer aangebroken en dat vieren ze graag met jullie bij hun jubileumconcert! Samen met Marcel en Lydia zullen ze jullie trakteren op vrolijke en bijzondere liedjes over ons geloof. Het belooft een gezellige en swingende middag te worden! Lees daarom snel de uitnodiging hieronder en schrijf de datum op de kalender. Reserveren is niet nodig. Graag tot ziens op 17 juni!



Uitnodiging jubileumconcert kinderkoor Eigenwijs met Marcel & Lydia



Zaterdag 17 juni, 16.00 – 17.00 uur
Laurentiuskerk Rosmalen, Oude Baan 1
Na afloop feestelijke receptie tot 17.45 uur

Je bent van harte welkom
om dit jubileum mee te vieren met Eigenwijs!

Entree: € 4,- p.p.
Een aanvullende vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld

Graag tot 17 juni!



Luisteren en kijken naar verhalen Verteltheater 'Tijd voor Jezus'

Op de website van 'Kinderen bidden voor Kinderen' vind je het verteltheater 'Tijd voor Jezus'. Hiermee kun je luisteren én kijken naar in totaal 12 verhalen over het leven van Jezus. Onder elke button vind je een verhaal, met prachtige tekeningen en zeer goed voorgelezen. Onder button 12 vind je de verhalen die horen bij Hemelvaart en Pinksteren.

Kijk en luister maar eens op [Tijd voor Jezus!](#)



Doe mee vrijdag 2 juni! CHILL-avond

Vrijdag 2 juni is er weer een CHILL-avond. Om 20:00 uur staan de deuren open van het Parochiecentrum in Rosmalen.



Voor wie?

CHILL is voor alle jongeren vanaf 12 jaar. Iedere maand komen we bij elkaar om elkaar te ontmoeten, leuke activiteiten en spellen te doen, over het geloof te praten en te chillen. Rond 22u sluiten we de avond weer af.

Meer informatie?

App dan naar Nicole de Bruijn +31 612369215.



IN DE SCHIJNWERPERS

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet te worden.... Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen over de Bijbel en het geloof.

Bijbel voor kinderen – op rijm – Het Oude Testament (door: M. Busser & R. Schröder)

Een mooi geïllustreerde kinderbijbel waarin op zeer toegankelijke wijze onder meer de verhalen van Noach, David en Goliath en Jona en de walvis verteld worden. Deze Bijbel vormt een mooi tweeluik met de eerder uitgebrachte Bijbel voor Kinderen – op rijm – Nieuwe Testament (zie: [bol.com](#)).

Prijs: €20,99

Aantal pagina's: 144

Uitgever: Van Holkema & Warendorf

Verkrijgbaar bij: [bol.com](#)

Tip: zie ook voor een inkijkexemplaar



De WonderWolk doe-boek – editie mei – Hemelvaart en Pinksteren (door: I. Meel)

Dit doe-boek is een tijdschrift voor kinderen vanaf 4 jaar met Bijbelverhalen, schrijf- en tekenopdrachten en kleurplaten. Zo kunnen kinderen oefenen met cijfers en letters én leren ze de personen en verhalen uit de Bijbel kennen. Een leuke cadeautip wellicht: dit tijdschrift is los te koop of in een jaarpakket af te nemen. Dan valt er elke maand een nieuw doe-boek op de mat!

Prijs los nummer: €5,25

Aantal pagina's: 28

Verkrijgbaar bij: [dewonderwolk.nl](#)

Tip: zie ook voor een inkijkexemplaar

Prijs jaarpakket: €50,-



Youcat voor kids

De *Youcat voor kids* vormt een moderne, hippe kennismaking met het geloof voor kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar. Op een aansprekende wijze behandelt deze uitgave de schepping, geloofsbelijdenis, de sacramenten, de tien geboden, gebed en het leven van Jezus. Met leuke illustraties en interessante weetjes!

Prijs: €24,99 | Aantal pagina's: 304 | Uitgever: Lannoo | Verkrijgbaar bij: [berneboek.com](#)



Youcat Jongerenbijbel

De *Youcat Jongerenbijbel* bevat een selectie van de meest relevante en bekende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, voorzien van een uitleg. Getuigenissen uit verschillende tijden, van denkers, heiligen en jongeren, laten zien hoe de Bijbel altijd weer opnieuw geïnspireerd heeft. Met een voorwoord van Paus Franciscus. Met illustraties, foto's en kaarten.

Prijs: €16 | Aantal pagina's: 176 | Uitgever: Lannoo | Verkrijgbaar bij: [berneboek.com](#)

Voor een inkijkexemplaar kijk op: [kerkinood.nl](#)



Tijdens de viering van Pinksteren Kinderwoorddienst in de Laurentiuskerk

Op zondag 28 mei is het Eerste Pinksterdag. Een dag dat de kerk (alweer!) feest heeft. Met Pinksteren vieren we namelijk dat we de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest is een helper van God die ons kracht geeft om te leven naar hoe Jezus het ons heeft voorgedaan. Het pinksterverhaal is een prachtig verhaal waarin God laat zien dat Hij de mensen niet alleen laat ook al is Jezus naar de hemel gegaan.

Tijdens de viering op 28 mei gaat de werkgroep met de kinderen naar de Laurentiuszaal waar ze samen naar een filmpje van het verhaal kijken, samen vragen beantwoorden en iets moois knutselen wat bij Pinksteren hoort. Vervolgens komen ze weer terug in de kerk om nog een staartje van de viering mee te maken (ongeveer vanaf de collecte).

Wil jij ook het pinksterverhaal graag op een leuke manier uitgelegd krijgen? Ga dan tijdens de viering mee naar deze kinderwoorddienst. De viering begint om 11.00 uur. Je bent van harte welkom!



Wist je dat...?

- op Tweede Pinksterdag 13 vormelingen van onze parochie het sacrament van **het vormsel** zullen ontvangen
- deze vormselviering in de **Lucaskerk** zal zijn, om 11.00 uur
- iedereen hierbij van harte welkom is
- er in de andere kerken van onze parochie dat weekend een **kaars** voor hen aangestoken zal worden zodat we allemaal met hen verbonden zijn
- **dirigente Lieke**, van kinderkoor Eigenwijs, weer terug is uit Nieuw Zeeland
- zij daar een hele fijne tijd heeft gehad
- Lieke afgelopen vrijdag weer enthousiast aan de slag is gegaan
- ze meteen een héél groot **kinderkoor** voor zich zag staan
- dat was omdat de **communicanten** mee kwamen oefenen
- ze allemaal erg hun best hebben gedaan en het al goed klinkt
- het van 20 – 28 mei de week van de Nederlandse **missionarissen** is
- missionarissen zich, geïnspireerd door hun geloof, overal ter wereld **inzetten** voor anderen
- dit jaar het werk van Sander (in Uganda) en Jacinta (in Kenia) centraal staat
- zij afhankelijk zijn van **financiële steun**
- je op **WNM** meer informatie kunt vinden over hun werk en over eventuele steun
- de Parochie Maria meedoet met de Landelijke **Open Kerkendag** op Tweede Pinksterdag
- de Lambertuskerk, de Cathrien en de Landelinuskerk die dag geopend zijn
- je **hier** meer **informatie** kunt vinden
- iedereen van harte **welkom** is om een kijkje te komen nemen!



Zondag 2 juli bij Coudewater om 10.30 uur Openluchtviering en spelletjes

Altijd al eens op een bijzondere plek een viering willen bijwonen? Kom dan naar de jaarlijkse openluchtviering op zondag 2 juli om 10.30 uur (LET OP: afwijkende tijd!). Die vindt dit jaar opnieuw plaats op landgoed Coudewater.

Pastoor Paul Janssen jarig

Bij deze viering zal pastoor Paul Janssen ook zijn verjaardag vieren. Hij wordt een dag later, op 3 juli, 60 jaar! Net zo oud als ons kinderkoor dat als onderdeel van een groter koor mee zal zingen bij deze viering.



Speciaal voor kinderen

De openluchtviering is zeker ook voor de kinderen aansprekend. Het is natuurlijk al heel leuk dat deze viering buiten is. Daarnaast is er een aparte preek speciaal voor kinderen en na afloop zijn er spelletjes te spelen terwijl er drinken is met een lekkere traktatie.

Aanmelden?

Van tevoren aanmelden is niet nodig. Gewoon komen!
In de volgende Kidsflits zal nog wat meer informatie volgen.



Terugblik op de Goede Week en Pasen Knutselen, delen en vieren: volop activiteiten in Rosmalen

Eind maart en begin april waren weken die bol stonden van de activiteiten en vieringen rond de Lambertus- en de Laurentiuskerk. Eind maart bezochten verschillende klassen de Lambertuskerk. Zij hoorden de verhalen van de Goede Week die ook uitgebeeld waren met bv. een tafel en een grot.

Op vrijdag 31 maart werden er door 2 klassen van KC 't Ven palmpaasstokken geknutseld. Na afloop liep groep 4 in een optocht naar de Annenborch om daar hun palmpaasstokken heen te brengen. Daar waren de bewoners bij elkaar gekomen, zongen de kinderen een palmpasenlied en werden de stokken aan de bewoners gegeven. Die waren er heel blij mee! De kinderen van groep 3 liepen naar het parochiecentrum waar zich ook zo'n 25 ouderen verzameld hadden. Ook zij ontvingen allemaal een stok.

Bij KC de Terp werden door kinderen die catecheselessen volgen palmpaasstokken geknutseld. Zij brachten ze op vrijdag 31 maart naar de Lambertuskerk waar ze ook het hele verhaal van Pasen konden horen en bewonderen.

Twee dagen later konden kinderen bij de Laurentiuskerk palmpaasstokken komen maken. Het was een gezellige drukte en er werd hard gewerkt en zelfs pater Titus kwam een handje helpen! Bij de gezinsviering die er op volgde konden ze in een mooie processie hun palmpaasstokken laten zien. Aan het einde werden al enkele stokken weggegeven, andere kinderen deden dat later aan opa of oma of andere mensen die een stok konden gebruiken. Kortom: er werden deze week vele palmpaasstokken geknutseld waar heel veel mensen blij mee gemaakt zijn!



Op Witte Donderdag kwamen de communicantjes in het parochiecentrum bij elkaar. Daar hadden Kapelaan Gideon en de leden van de werkgroep zich creatief uitgeleefd zodat de kinderen samen konden eten van een prachtig versierde tafel met in het midden een afbeelding van het Laatste Avondmaal. Aansluitend vierden zij de viering van Witte Donderdag in de Lambertuskerk waar enkele communicanten ook hun voeten lieten wassen. Een bijzondere ervaring!



Op Goede Vrijdag was iedereen welkom bij de kinderkrusweg in de Laurentiuskerk. Deze keer waren er geen zelfgemaakte kruiswegstaties maar konden de kinderen mooie afbeeldingen zien in het verteltheater en op de beamer. Pastoor Paul sprak met ze over wat er allemaal te zien was. Het kinderkoor zong er toepasselijke liedjes bij. Gelukkig hoorden we ook al dat na dit verdrietige verhaal iets moois te gebeuren stond, namelijk het opstaan van Jezus uit de dood!

Op Eerste Paasdag werd daar uitgebreid over verteld tijdens de gezinsviering waarbij pastoor Paul met het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg het wonder van dood en leven uitlegde. Ook kon iedereen opnieuw zijn doopgeloften uitspreken.

Het samenzijn, het vieren, en de zeer gezellige sfeer zorgden voor een mooie afsluiting van deze Goede Week.





Sport, spel en avontuur voor kinderen Emmanuel Zomerkamp 2023

De zomer komt eraan: tijd voor het zomerkamp van Emmanuel! Traditiegetrouw een week vol sport, spel en avontuur. Het thema van dit jaar is thuiskomen en verwelkomen: en dat geldt voor iedereen. De deur staat voor je open! Wat er ook gebeurt. Misschien gaan de dingen anders dan gehoopt of heb je weleens dingen helemaal niet goed gedaan. Er wordt op je gewacht. Sterker nog, er wordt naar je uitgekeken! Je mag altijd opnieuw beginnen. Zet jij de deur ook open voor anderen?

Natuurlijk hoort bij dit alles ook weer een mooie en vrolijke musical. Speel, sport en zing mee!

Wanneer? 12-17 augustus

Voor wie? Kinderen van 8 t/m 12 jaar (groep 4 – 8 van de basisschool)
Kinderen van 7 jaar in groep 4 zijn ook welkom

Waar? Het zomerkamp vindt, zoals ieder jaar, plaats in Emmaus aan de Udenhoutseweg 15 te Helvoirt

Kosten? €210,- per kind

*Mochten de kosten een belemmering zijn, neem dan contact op met de organisatie.
Betaling kan indien gewenst in termijnen.*

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op: [emmanuelnederland.nl / zomerkamp 2023](http://emmanuelnederland.nl/zomerkamp2023)

Tip: op de website van Emmanuel vind je ook foto's en filmpjes van eerdere zomerkampen.



PRIKBORD

Oproepjes & mededelingen

**STILTE IS DE
ZENDTIJD
VAN DE
HEILIGE GEEST**

visje
www.visjepreken.nl

**Uitnodiging:
Ga je mee op zeilkamp?**

Wanneer: 19-26 augustus 2023
Voor: tieners 12-18 jaar
Door: Bisdom Den Bosch, met
ervaren zeelinstructeurs
Waar: Loosdrechtse Plassen te
Utrecht
Kosten: €270,-

**Zeilkamp
Noventus**



Er wordt gezeild op 3 niveaus:
ongeveer gelijk aan CWO1-2-3.

Wil je meer weten over deze zeilweek of je
aanmelden?
Kijk dan (ook voor een foto-impressie van het
kamp!) op: zeilkampnoventus.nl

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op de website van de parochie www.parochemaria.nl

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl

Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden.

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Kleur- en puzzel pagina's

HEMELVAART





Woordzoeker

a	t	e	r	u	g	k	o	m	e	n
a	p	b	k	l	e	r	e	n	f	h
b	b	o	d	n	i	f	u	v	g	t
i	r	e	s	o	s	g	t	j	h	i
d	f	s	p	t	r	h	o	c	n	n
d	t	g	v	u	e	p	u	k	j	e
e	m	w	h	w	o	l	k	l	w	t
n	l	i	a	d	e	m	e	a	a	h
k	j	b	s	t	a	r	e	n	b	c
o	p	g	e	n	o	m	e	n	d	a
J	e	r	u	z	a	l	e	m	e	w

- apostelen
- Jeruzalem
- wolk
- lucht
- staren
- kleren
- opgenomen
- terugkomen
- bidden
- wachten

Op weg naar Emmaüs

Twee discipelen lopen van Jeruzalem naar hun woonplaats Emmaüs. Ze zijn verdrietig over wat er met Jezus is gebeurd. Plotseling verschijnt er een vreemdeling die met hen meeloopt. Hij legt hen uit waarom Jezus moest sterven aan een kruis. Al hij blijft eten en het brood breekt zien ze dat de vreemdeling Jezus is. Ze lopen meteen terug naar Jeruzalem om de discipelen te vertellen dat Jezus leeft! Dit verhaal staat in de Bijbel in Lucas 24:13-35



Deze 2 platen lijken hetzelfde. Maar kijk eens goed: hoeveel verschillen kun jij vinden?



Knutselen voor Pinksteren

Met Pinksteren kwam de Heilige Geest over de leerlingen van Jezus. Knutsel speciaal voor dit feest dit windmolentje.

Kijk hiervoor op: samueladvies.nl

