

## Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen

De start van de voorjaarsvakantie die voor ons ligt ziet er veelbelovend uit. Een mooi wit sneeuwdek, wellicht ijs om te schaatsen en een lekker zonnetje! Midden in die voorjaarsvakantie start ook de Veertigdagentijd. Een tijd die ons voorbereidt op Pasen, feest van nieuw leven en van een nieuw begin. Ook dat klinkt veelbelovend! Bij de tips voor thuis op blz.3 vind je een Aswoensdag-ritueel dat hier op inhaakt, waarbij je het vervelende achter je laat en vonkjes van licht ziet. Bij die tips staan meer ideeën en mooie verhalen uit de Bijbel die ons hoop kunnen geven. Geloof, hoop en liefde, we hebben het zeker in deze tijd hard nodig en we kunnen het elkaar ook geven. Wie kent er niet Valentijnsdag waar in het eerste artikel van deze Kidsflits meer over te lezen valt. Een mooie dag om iets liefs te doen voor een ander en de liefde van Jezus door te geven. Op de knutselpagina's vind je een kleurplaat en inspiratie. Blijf goed voor elkaar zorgen en veel leesplezier gewenst!

### Aandacht voor elkaar

#### 14 Februari - Valentijnsdag



Aankomende zondag is het 14 februari, Valentijnsdag. De dag waarop je iemand verrast van wie je houdt, met een bloemetje, een kaartje, met een lief gebaar. Iets dat elk jaar op Valentijnsdag fijn is maar dat extra welkom is in deze tijd! Maar wat weten we eigenlijk over de naamgever van deze dag? Op onze zoektocht kwamen we tot een verrassende ontdekking, namelijk dat hij dichterbij is dan je denkt... Lees verder en kom meer te weten over Sint Valentijn.



Sint Valentijn

#### Terug in de tijd

We gaan hiervoor eerst terug in de tijd: naar gebeurtenissen die zich afspelen rond de derde eeuw na Christus. We stappen de grens over... naar Italië! In de verhalen rond Sint Valentijn komen we allereerst terecht in de hoofdstad van Italië, Rome. Tegen het jaar 200 zou daar een priester met de naam Valentijn gewijd zijn. Hij zou een dochter van een Romeinse prefect genezen hebben en haar hele gezin tot het christendom hebben bekeerd. Hij is de beschermheilige geworden van geliefden, verloofden en mensen met de ziekte epilepsie. Valentijn werd gemarteld vanwege zijn geloof en begraven in Rome. 14 Februari, zijn feestdag, viel samen met een vruchtbaarheidsfeest en is een dag van de vriendschap geworden.

#### Van Rome naar Terni

We ontdekken een ander verhaal en gaan verder op weg door Italië, naar de streek Umbrië. In de Umbrische stad Terni zetelde rond diezelfde tijd een bisschop, ook genaamd Valentijn. Of dit dezelfde persoon is als de priester uit Rome, weten we helaas niet. Maar over deze bisschop gaat een mooie legende. Deze vertelt dat de



bisschop, tegen de regels van de toenmalige Romeinse keizer Claudius in, een huwelijk sloot tussen een christelijk meisje en een Romeinse soldaat. Een verboden huwelijk! De keizer wilde namelijk niet dat zijn soldaten trouwden; ze zouden er te zacht van worden voor hun werk in het leger.

(vervolg op pagina 2)

### MAANDKALENDER

#### Lambertuskerk

Geen openbare kindervieringen

#### Laurentiuskerk

Geen openbare kindervieringen

### Overige activiteiten

#### Zondag 21 februari

9.30 uur Online gezinsviering met uitleg en presentatie communicanten

(boekje is per mail aan te vragen via [communierosmalen@mariajohannes.nl](mailto:communierosmalen@mariajohannes.nl))

De hierna genoemde vieringen zijn onder voorbehoud. Indien ze doorgaan zal reserveren noodzakelijk zijn.

### JAARKALENDER

#### Gezinsvieringen

Zondag 7 maart

Zaterdag 27 maart 16.30 uur

Maandag 5 april 9.30 uur



Bovendien werd een huwelijk tussen een heiden (de Romeinse soldaat) en een christen door de keizer niet toegestaan. Het kwam de bisschop duur te staan: hij stierf de marteldood in het jaar 273. Zijn relieken liggen in de Valentinusbasiliek in de stad Terni. Wist je dat in deze kerk tot op de dag van vandaag elk jaar een heel bijzonder ritueel plaatsvindt ter ere van Sint Valentijn? Op zijn naamdag, 14 februari, beloven hier jaarlijks vele koppels elkaar liefde en trouw.



### Sint Valentijn dichtbij

De naam Valentijn betekent in het Latijn 'sterk en gezond'. Toepasselijk, omdat Sint Valentijn niet alleen beschermheilige is van geliefden maar hij ook wordt aangeroepen bij ziekte en bij tegenslag. Speciaal hiervoor verlaten we Italië en reizen we terug naar Nederland, naar een plaatsje niet zo ver van Rosmalen: Westerhoven. Sint Valentijn speelt hier al eeuwen een belangrijke rol. Als pelgrimsoord komen we het dorp voor het eerst tegen in een reisbeschrijving van een dominee uit het jaar 1799. Hij noemt een bijzondere bron die heilzaam zou zijn bij huidziekten, koorts, reuma en epilepsie. Deze bron is er nog steeds: in een eeuwenoude put in een kapel, de Valentijnskapel. Sinds 1957 vindt elk jaar op 14 februari een lichtjesprocessie plaats naar deze kapel en weet Sint Valentijn zich omringd door kaarsen.



### Vriendschap

Zo staan we dus op Valentijnsdag extra stil bij de zieken en bij onze vriendschappen. Hoe leuk en mooi is het, zeker in deze tijd van de corona-pandemie, om hen te verrassen op deze dag met een kaartje, mooie tekening of knutsel. Leuke ideeën hiervoor vind je op de knutselpagina's in deze Kidsflits.



**Tip:** priester Roderick Vonhögen gaat voor zijn televisieserie 'Roderick zoekt licht' op zoek naar Sint Valentijn. Kijk mee op [Roderick zoekt licht Op zoek naar Valentijn](#)



## Vastenactie 2021 – Werken aan je toekomst Wandel mee van Sierra Leone naar Zambia

Op Aswoensdag, 17 februari, begint de Veertigdagentijd. Traditiegetrouw de periode waarin ook extra aandacht is voor de projecten van de Vastenactie. 'Werken aan je toekomst' is ook dit jaar weer het thema. Net zoals in 2020, wil Vastenactie laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding kunnen krijgen. Daarmee vergroten ze hun kans op werk en op een betere toekomst! Voor ons in Nederland heel vanzelfsprekend maar voor mensen in arme landen beslist niet.



De wereld groeit en wordt beter als we delen, dus doe mee!  
Kijk wat je kunt doen en welke projecten je kunt steunen op [vastenactie.nl](#)



### Alvast een tip...

Dit jaar organiseert Vastenactie een wandeltocht door Afrika: van Sierra Leone naar Zambia. Een tocht van maar liefst 9200 kilometer! Door thuis te wandelen, te fietsen of hard te lopen kun je je kilometers bijdragen en leg je samen met vele anderen deze wandeltocht af. Tussentijds ontvang je regelmatig updates vanuit Vastenactie over de landen en plaatsen waar je doorheen komt.

Altijd al eens willen wandelen door Afrika en met je inschrijfgeld van minimaal €25 bijdragen aan de vastenactie? Kijk dan voor meer info op:

[Thuis wandelen door Afrika - wandel voor een ander](#)



## Tips voor thuis

### Geloof beleven rond PC en keukentafel

Voorlopig ziet het er nog niet naar uit dat we weer met veel gezinnen tegelijk bij een gezinsviering aanwezig mogen zijn. Fijn dus dat er ook mogelijkheden zijn om thuis online met je eigen gezin je geloof te vieren en aandacht te hebben voor God!  
We zetten weer enkele ideeën voor jullie op een rijtje.



#### Minivieringen thuis

De website [www.kinderwoorddienst.nl](http://www.kinderwoorddienst.nl) heeft voor alle zondagen van de Veertigdagentijd (van 21 februari t/m 28 maart) een miniviering voor thuis online gezet. Deze minivieringen sluiten aan bij het 40 dagenproject 'Ik ben de wijnstok' van deze website. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. Kies de zondag waar je de viering van wilt houden, scroll een stukje naar beneden en klik door naar de miniviering.

Een andere website die het vieren van de zondagen in de Veertigdagentijd vormgeeft is [Samuel Advies](http://Samuel Advies).

Dit project biedt mogelijkheden voor de kindwoorddienst en voor thuis, wat per zondag staat aangegeven. De activiteiten vinden plaats rond een kruis en de veertigdagen-vlaggenslinger. Bij dit project moet je zelf even het verhaal van de zondag of een ander Bijbelverhaal opzoeken.

#### Bijbelverhalen in beeld

Op diverse websites worden Bijbelverhalen verteld in woord en beeld. Kijk bijvoorbeeld eens op de website van buikspreker Matthijs Vlaardingerbroek op de [Henkieshow](http://Henkieshow). Samen met Henkie, Ratje en enkele andere poppen en met medewerking van gastartiesten worden Bijbelverhalen verteld en op een creatieve manier uitgelegd. De filmpjes zijn verschillend van lengte maar duren zo'n 15 - 25 minuten. Inmiddels staan er al vele verhalen op deze website.



Voor peuters en kleuters vertelt [Adriëlle](http://Adriëlle) op een eenvoudige manier Bijbelverhalen. Met haar "Zing in de Kring" laat ze jonge kinderen Gods liefde ervaren door muziek en spel rond deze verhalen.

#### Aswoensdag

De website Geloven Thuis gaat de komende weken aan de slag met het thema 'Vonkelend'. De start op Aswoensdag (17 februari) is een hele bijzondere met een Aswoensdag-ritueel. Zij maken as van alles waar ze van balen. En waar as is is vuur, het begin van het paasvuur. En vonkjes die weer moed kunnen geven! Kijk maar eens op [Vonkelend](http://Vonkelend).

#### Materialen

In de rubriek 'Boek in de schijnwerpers' op blz. 5 vind je materialen om in de Veertigdagentijd dagelijks met je gezin even tijd te nemen voor God en het geloof. Handig en leuk!



## Repetitie via Zoom Kinderkoor online

Na een lockdown in het voorjaar en het zingen bij twee vieringen in september en oktober volgde opnieuw stopzetting van de repetities en het wegvallen van vieringen. Daarom heeft kinderkoor Eigenwijs de stoute schoenen aangetrokken en is online gaan oefenen. Na het thuis oefenen met opnames van dirigente Lieke en pianiste Diana volgden twee online repetities. Vervolgens waren alle kinderen op vrijdag 29 januari per huishouden welkom om hun stem voor de microfoon te laten horen en op te laten nemen. Heel spannend maar ook superleuk! Het meezingen met de muziek terwijl je een koptelefoon ophebt en jezelf terug hoort valt niet mee maar het resultaat is best geslaagd te noemen. Op zondag 21 februari zijn ze online te horen bij de viering van 9.30 uur in de Lambertuskerk. Goed gedaan jongens en meisjes van Eigenwijs!



Online repetitie



De opnames



## Kerstmis

### Een terugblik op december

Hoewel 2021 al weer anderhalve maand oud is kijken we met jullie graag nog even terug naar december. We konden Kerstmis niet zo uitgebreid vieren in de kerk als andere jaren maar we vierden het zeker wel!



### Advent

In het weekend voor Kerstmis was er een online kinderviering rond de laatste zondag van Advent. Daarin stond Maria centraal die hoorde dat ze een kindje zou krijgen. Voor haar een heel ingrijpende gebeurtenis maar voor God wilde ze dat graag doen. Heel dapper van haar! Met de aanwezige kinderen spraken we over moeilijke beslissingen, luisterden we naar mooie adventsliedjes en werd het Weesgegroet gebeden met gebaren.

In datzelfde weekend ontvingen alle kindervrijwilligers en communicanten een kerstpakketje thuis met daarin een knutselplaat voor een kerststalletje, het boekje van de gezinsviering op kerstavond en een lekkere traktatie. Wie dat leuk vond kon dus een mooie kijkdoos of kersttafereel maken.



### Kerstavond

Op Kerstavond werd voor de peuters en kleuters het kerstverhaal verteld en gespeeld in de Lambertuskerk. Met een paar liedjes en een gebedje kwam het kerstverhaal zo mooi tot leven! Er mochten helaas maar weinig mensen in de kerk aanwezig zijn maar gelukkig was dit thuis ook online te bekijken.

Dat gold ook voor de Woord- en Gebedsviering die aansluitend plaatsvond. Bij het altaar hing een hart van ijs dat langzaam smolt. Ons hart is ook wel eens van ijs als we niet aardig zijn voor iemand of geen rekening houden met elkaar. Maar Jezus, die licht en warmte brengt, kan ons helpen om ons hart te laten smelten en een warm hart te hebben voor elkaar.

Gelukkig bleef het hart op kerstavond lang genoeg 'een ijshart' zodat kapelaan Gideon ook in de viering later op de avond dit hart kon gebruiken in zijn preek voor de grote mensen.



### Driekoningen

Ruim een week later werd er Driekoningen gevierd in de kerk. Dit keer zonder het knutselen van lampionnetjes en ook de processie ontbrak maar de drie koningen was het gelukkig, ondanks alle reisbeperkingen door corona, toch gelukt om bij de Lambertuskerk te komen. Zij lieten zien wat ze voor Jezus hadden meegenomen en gingen na afloop van de viering al het meegebrachte lekkers afgeven bij Mariaoord. Daar konden we nu niet gaan zingen met een groepje kinderen maar trakteren kon gelukkig wel!





## BOEK IN DE SCHIJNWERPERS

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet te worden.... Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen over de Bijbel en het geloof.

### De Bijbel rond in 40 kaartjes

Met 'de Bijbel rond in 40 kaartjes' zet je 40 dagen lang iedere dag een nieuw kaartje in de houder. Ieder kaartje bevat een Bijbelverhaal in een enkele regel, een liedje en een vraag waar je samen over kunt nadenken. Leuk om zo samen door de Bijbel te gaan! Beginnend bij de schepping en eindigend bij de nieuwe aarde. Ook geschikt voor de allerkleinsten (2-7 jaar).

Extra leuk is dat je (kind) bij elk kaartje een steentje in het buisje kan doen.

Prijs: €19,95

Verkrijgbaar bij: [samueladvies.nl](http://samueladvies.nl)



### Veertigdagentijd - Truth or dare kaartjes

Een leuke manier om op weg naar Pasen dagelijks met je geloof bezig te zijn. Op de 20 Truth kaartjes staat een bemoedigende tekst, op de 20 Dare kaartjes een uitdaging tot vasten. Het werkt zo: trek dagelijks een kaartje en laat je verrassen door de inhoud.

Zo wordt de Vastentijd iets om makkelijk met je kinderen samen te beleven.

Prijs: €12,50

Verkrijgbaar bij: [samueladvies.nl](http://samueladvies.nl)



### Het grote Bijbel Zoekboek (door: Marijke ten Cate)

Een groot formaat hardkartonnen boek met afgeronde hoeken voor peuters en kleuters.

Op 8 grote kleurige zoekplaten staan Bijbelse scènes: er zijn 75 Bijbelverhalen in verstopt. Er zijn genoeg verhalen om bij dit boek te vertellen dus!

Prijs: €13,95

Aantal pagina's: 16

Uitgeverij: Nederlands Bijbelgenootschap

Verkrijgbaar bij: [Nederlands Bijbelgenootschap.nl](http://NederlandsBijbelgenootschap.nl)



### Bouw gaat hard

#### Nieuwe parochiecentrum krijgt vorm

In de Wist-je-dat van de vorige Kidsflits stond al vermeld dat de bouw van het nieuwe parochiecentrum van start was gegaan. Misschien heb je het al gezien, in de bocht van de Rodenborchweg bij de Lambertuskerk? Als het af is en de coronabeperkingen zijn opgeheven kunnen koren er repeteren en kan er óók bij de Lambertuskerk koffie gedronken worden na afloop van de viering. En, heel fijn, ook mensen met rollator of kinderwagen kunnen er naar binnen. Bij de huidige pastorie is dat een lastige klus.

Op de foto's kun je iets van de voortgang zien.



## Actie Kerkbalans 2021

### Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Je hebt het vast al gehoord of gelezen: de maand januari stond in het teken van de Actie Kerkbalans. Een jaarlijkse gezamenlijke geldinzamelingsactie van de katholieke en protestante kerken in Nederland. Deze actie is meer nodig dan ooit, willen we de kerk behouden voor morgen: voor onze kinderen, voor de toekomst. Samen kunnen we hiervoor zorgen: wij zijn de kerk.

### Draag ook bij

'Geef vandaag voor de kerk van morgen' is het thema van dit jaar. Heb hart voor de kerk en laat de kerk ook de komende jaren ons in onze parochie verbinden. Draag bij, het kan nog steeds, ook al is de maand van de Actie Kerkbalans al voorbij! Draag bij zoals je ook bijdraagt aan de tennis- of de voetbalclub.

Je bijdrage komt direct ten goede aan onze eigen parochie. Alvast hartelijk dank!!

### Info

Voor meer info en weten hoe je kunt bijdragen, kijk op: [kerkbalans.nl](http://kerkbalans.nl)



## Wist je dat...?



- ieder jaar op 11 februari het feest van Onze Lieve Vrouwe van **Lourdes** gevierd wordt?
- het al 163 jaar geleden is dat **Maria** in Lourdes voor de eerste keer verscheen aan Bernadette
- er in het **kapelletje** op de begraafplaats van Maliskamp een beeld van Maria en Bernadette staat
- de **presentatievieringen** van de communicanten helaas verschoven moesten worden vanwege de sneeuwval en code rood
- er dit jaar helaas geen carnavalsoptochten zijn (JA, dat wisten jullie ALLANG!)
- **Zandhazendurp** in carnavaltaine blijft
- er op zondag 14 februari wèl een viering gehouden wordt in de Lambertuskerk die in het teken van **carnaval** zal staan
- dit met 30 bezoekers en zonder blaaskapel en koor uiteraard niet heel uitbundig zal zijn
- de **prins** met adjudant en voorzitter wèl aanwezig zal zijn en Sjef van Creij het **Rosmalens volkslied** zal zingen
- de viering om 9.30 uur via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) voor iedereen thuis te volgen zal zijn
- we jullie een mooie start van de **voorjaarsvakantie** wensen met een lekker zonnetje en sneeuw- en ijspret!



# PRIKBORD

Oproepjes & mededelingen

Inzamelen **oude palmtakjes**

Nog oude palmtakjes thuis? Lever ze in en leg ze in de manden achter in de kerk (Lambertus- en Laurentiuskerk).

Deze zullen worden verbrand zodat er weer as is voor de Aswoensdagviering.  
Hartelijk dank!

**GOD MAAKT JE  
TENEN KORTER  
EN JE LONTJE  
LANGER**

visje  
[www.visjeposters.nl](http://www.visjeposters.nl)

**Gevraagd:**

Iemand die het leuk vindt om met de overige leden van de werkgroep de online kindervieringen mee vorm te geven. Bespreken van het thema, zoeken van teksten, speuren naar liedjes en het assisteren bij de viering.

Meer info of aanmelden via [kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl](mailto:kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl)  
We horen graag van je!

(Kijk voor een eerdere online-viering op [online kinderviering 19-9](#))

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op [www.facebook.com/pastoraleenheidmariajohannes](https://www.facebook.com/pastoraleenheidmariajohannes) of op de website van de parochie [www.mariajohannes.nl](http://www.mariajohannes.nl)

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar [kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl](mailto:kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl)  
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden.  
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

# Kleur- en puzzel pagina's

Kleur \* Versjes



1 Korinthe 13 vers 13

Hier vind je allerlei leuke ideeën om te knutselen voor Valentijnsdag. Wat dacht je van deze leuke kaarsjes?



Zien deze hartjes Pizza's er niet heerlijk uit? Jij kunt ze ook maken! Kijk snel [hier](#) voor het recept.



Nog even en dan is het carnaval!  
Maak jij ook je eigen masker?  
[Hier](#) vind je heel veel voorbeelden.



Bij Carnaval hoort muziek! Wist je dat je zelf een muziekinstrument kan maken?  
Kijk maar snel [hier](#) hoe je dat moet doen.







Kun jij alle 7 verschillen vinden?



\* Trek een lijn naar het juiste woord!



imnadelo ☆

☆ chips

cranvlaa ☆

☆ muziek

lafaa ☆

☆ dans

\*estef ☆

☆ ballon

nollba ☆

☆ confetti

wnloc ☆

☆ alaaf

hicps ☆

☆ carnaval

cnfttioe ☆

☆ clown

mukiez ☆

☆ feest

dnsa ☆

☆ limonade



Help jij Cupido bij het hart te komen?



wat je  
in je hart  
bewaart  
raak je  
nooit meer  
kwijt